

### Even bijkomen...

*Naar aanleiding van Marcus 6:30-33.*

Wat waren ze moe, die leerlingen van Jezus. Ze zaten vol verhalen. Lastige klus was het geweest, die opdracht om het goede nieuws onder de mensen te brengen. Ze hadden onderdak moeten vinden en eten. Ze hadden geprobeerd om dingen te veranderen. Veel zieke mensen hadden een beroep op ze gedaan. Bekaf waren ze, toen ze weer terugkwamen bij Jezus.

Jezus zag het. Een beetje rust zou ze goed doen. Even onder elkaar zijn om hun verhaal kwijt te kunnen. Even een pauze na al die inspanning. Nu was het zo druk dat ze zelfs geen tijd hadden om te eten. "Kom mee" zei Hij, en ze stapten in de boot op zoek naar een plek om even bij te komen.

Wat zijn ze soms moe, de mensen van nu, zo vlak voor de vakantie. Straks lekker even niets. Geen werk, geen afspraken of huiswerk. Geen mensen die iets van je moeten. Eindelijk eens rust en aandacht voor dingen waar je helemaal niet aan toekomt. Voor mensen die je veel te weinig ziet.

Jezus en zijn leerlingen stappen in de boot om een rustige plek te zoeken maar de mensen wisten hen gauw weer te vinden en binnen de kortste keren werd er weer aan hen getrokken en moesten ze van alles.

Het kan zijn dat er toch ook weer wat van jou gevraagd wordt waar je geen rekening mee hebt gehouden. Of je moet van alles van jezelf. Zo gaat dat. Het loopt wel eens anders dan je denkt.

Maar toch: Wij mogen deze periode gebruiken om de boot, het vliegtuig, de fiets of de auto te pakken om naar een plek te gaan om vakantie te vieren. Of we blijven lekker thuis om te klussen of eens helemaal niets te doen. Even bijkomen!

De redactie van Door de Poort wenst u en jou een hele fijne, 'rustige' vakantie toe en voor de schoolgaande jeugd dit:

*God*

*Het schooljaar zit er weer op.*

*We zijn toe aan iets anders.*

*We willen meer zijn dan  
denkhoofden en cijferfabriekjes.*

*En verlangen naar iets wat  
onze horizon verruimt.*

*Help ons even afstand te nemen  
en een adempauze in te lassen,  
zodat ons hoofd schoon  
kan waaien in de zomerwind.*

*Ga met ons mee en laat ons voelen  
dat uw liefde altijd doorgaat  
en geen adempauzes kent.*



DDP lezen op i-pad, laptop of computer?

Kijk dan op de website van de kerk:

[www.kerkvannieuwpoort.nl](http://www.kerkvannieuwpoort.nl)

De redactie:

Anje van Dijk

06-23101886

Martine Huisman

767001

Luci Suur

602422

Freelancer Hans Kragten

Via email: [redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl](mailto:redactieddp@kerkvannieuwpoort.nl)

## ***DIENSTEN***

2-7-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
2-7-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	E. G.	de	Kruijf	Capelle a/d IJssel
9-7-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
9-7-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	T. W.	van	Bennekom	Goes
16-7-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	L.	den	Breejen	
16-7-2017	18:30	Reguliere dienst	Langerak				
23-7-2017	09:30	Reguliere dienst	Langerak				
23-7-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	M. B.		Plette	
30-7-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	L. M.		Aangeenbrug	
30-7-2017	18:30	Reguliere dienst	Langerak				
6-8-2017	09:30	Reguliere dienst	Langerak				
6-8-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	H. S.		Mosterd	Amersfoort
13-8-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
13-8-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	J. F.		Schuitemaker	Elburg
20-8-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
20-8-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	W. F.		Jochemsen	Noordeloos
27-8-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
27-8-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	J.	de	Wit	Jaarsveld
3-9-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
3-9-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
10-9-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	M. W.		Westerink	Langerak
10-9-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
17-9-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
17-9-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	T. J.		Korten	Lopikerkapel
24-9-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	H. E.		Veldhuijzen	Schelluinen
24-9-2017	18:30	Reguliere dienst	prop.	J.		Hoogenhout	
1-10-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
1-10-2017	18:30	Reguliere dienst	prof.	C. G.		Baart	Renswoude
8-10-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
8-10-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	P.		Vroegindeweyj	
15-11-2017	09:30	Reguliere dienst	prop.	H.		Boele	Alblasserdam
15-11-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
22-11-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
22-11-2017	18:30	Reguliere dienst	dhr.	A.S.N.		Noorland	Driebruggen
29-11-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	C. M.		Baan	
29-11-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	J. A. H.		Jongkind	Brandwijk
1-11-2017	14:30	Gezinsdienst	ds.	C. M.		Baan	
1-11-2017	19:30	Dankdag	ds.	C. M.		Baan	
5-11-2017	09:30	Reguliere dienst	ds.	J. C.	van	Trigt	Ameide
5-11-2017	18:30	Reguliere dienst	ds.	E. G.	de	Kruijf	Capelle a/d IJssel

---

## VAN ONDER DE HAMER

---

Beste DDP-ers,

Bij het schrijven van dit stukje van onder de hamer, zo net voor de zomervakantie, liggen de grote kerkelijke feesten Pasen, Hemelvaart en Pinksteren al weer achter ons. Dankbaar mogen we zijn dat we die als gemeente samen mochten vieren en mogen weten dat onze Redder, Jezus Christus, leeft en regeert. We leven onder een open hemel en mogen weten dat Hij ons altijd ziet en hoort en bij ons is. We mogen ook altijd tot Hem komen in gebed: roepend, zuchtend, smekend, fluisterend, stil, hoe dan ook. Hij hoort! We hebben een machtige Heiland en Hij geeft ons rijke beloften voor nu en voor de toekomst, Zijn toekomst. Een eeuwige toekomst met Hem! Tot die tijd hebben wij gewoon ons werk en onze vakanties; onze zorgen, moeiten en verdriet; onze successen, plannen, verlangens en vreugde. Kortom: het leven van alle dag met de ups en downs.

Ook de kerkenraad heeft zo de afgelopen maanden zijn werk en vergaderingen gehad, plannen gemaakt en het nodige meegemaakt. Zo mocht broeder Jan van Dam zijn werk als scriba neerleggen vanwege gezondheidsredenen en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe scriba. Tot twee maal toe hebben we dubbeltallen opgesteld en verkiezingen uitgeschreven en tot twee maal toe heeft een gekozen broeder het ambt niet kunnen aanvaarden. We hebben als kerkenraad even een pas op de plaats gemaakt en de taken van de scriba zo goed als het kan verdeeld. We bezien de mogelijkheden om tot herschikking van de functies binnen de kerkenraad te komen en mocht dat niet lukken dan zullen we later dit jaar toch weer dubbeltallen op moeten stellen. Broeder Teus Verveer is in ieder geval bereid gevonden om de preekvoorzieningen te verzorgen; een grote taak die de (nieuwe) scriba zeker zal ontlasten.

Vanuit de PKN moeten kerkraden, dus ook wij, nadenken over 'Kerk 2025'. Dat betekent een kleinere kerk in omvang en organisatie, en tegelijk een kerk die haar bronnen kent en daaruit leeft. Zo komen er 11 regionale classica vergaderingen i.p.v. 75 classes. In de vergaderingen is geen afvaardiging meer vanuit de kerkenraden, de classica vergaderingen worden samengesteld via verkiezingen. De ontmoeting tussen de gemeenten in de classes zal plaatsvinden via de ringen. Voorzitter van de classica vergaderingen wordt een classispredikant, die elke vier jaar alle gemeenten bezoekt, de ontmoeting tussen gemeenten bevordert en bevoegd is om bij problemen tijdelijke maatregelen te nemen.



Terug nu naar de plaatselijke kerk. Zoals u wellicht gezien hebt, ligt er binnen het doophek een verhoging. Dit om te komen tot een beter zicht tijdens een doopdienst op de dopeling en de ouders. Het is een probeersel, later zal er een definitief besluit over worden genomen. In mei zijn er ook een aantal avonden geweest met kindercatechese voor de kinderen van 7 t/m 12 jaar. Hoewel het mooie avonden waren, zullen ze om praktische redenen geen vervolg krijgen. We zullen het houden bij de gewone clubavonden. Eind deze zomer zal voor de Vakantie Bijbel Week weer worden samengewerkt met vier andere kerken uit Nieuwpoort en Langerak en zal samen verantwoordelijkheid worden gedragen. De map van de HGJB zal daarvoor leidraad zijn. Mogen we hopen op en bidden voor mooie zegenrijke dagen voor de kinderen (hun ouders), de leiding en allen die behulpzaam zijn en dat tot eer van onze God. We mogen ook even terugkijken, terugkijken op bijvoorbeeld een mooie belijdenisdienst, een dienst waarin Gert van Buren zijn ja-woord wilde en mocht geven aan God ten overstaan van de gehele gemeente en daarna Gods Zegen mocht ontvangen en zo ook zichtbaar deel uit mag maken van het Lichaam van Christus, de Kerk. Vita Nova mocht op Hemelvaartsdag vertrekken naar Zuid-Limburg voor een paar dagen kamp. Van wat we gehoord hebben, weten we dat de jongeren daar mooie, leuke en vermoeiende dagen hebben gehad, dagen om met plezier aan terug te denken. Als gemeente mochten we het seizoen met elkaar afsluiten op een zondag na een ochtenddienst met gezamenlijk wat drinken, een preekbespreking, wat zingen en een lunch. Een seizoen waarin veel is gedaan, te veel om hier allemaal te noemen. Dat hoeft gelukkig ook niet, want verderop in DDP valt nog heel veel te lezen. Daar verwijst ik dan ook naar.

We danken God voor alles wat Hij ons gaf en dat we er als gemeente voor en met elkaar mogen zijn. Hem komt toe alle lof en eer.

Vanaf deze plaats een hartelijke groet, namens de kerkenraad, ouderling Arie Visser

---

# GODS EEUWIGE VERBOND

---

## Verslag Israëlavond met ds. Willem J.J. Glashouwer

Maandagavond 8 mei 2017 was het dan zover: de Israëlavond met ds. Glashouwer van Christenen voor Israël georganiseerd door de commissie Kerk & Israël Nieuwpoort-Langerak. Eigenlijk stond deze avond gepland op 23 februari, maar vanwege de storm werd deze avond geannuleerd.

Dat we deze avond niet voor niets georganiseerd hadden, bleek wel uit de hoge opkomst, de zaal van het Hervormd Centrum zat tjokvol, maar ondanks dat kon je een speld horen vallen tijdens de lezing van ds. Glashouwer. Dat zegt uiteraard wel wat over hoe boeiend, leerzaam, duidelijk en interessant zijn uiteenzetting was! Het thema deze avond was: **Gods eeuwige verbond met Israël.**

### Korte samenvatting

Ds. Glashouwer legt uit dat God Israël geschapen heeft en dat begon met Abram die Hij roept naar een land en tegen wie Hij zegt: Ga uit uw land naar een land dat Ik u wijzen zal .... En Ik zal U tot een groot volk maken. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Drie verbonden dus: volk, natie en zegen.

Als de belofte van een zoon voor Abram en Sara uitblijft, zoeken ze zelf 'oplossingen' en wordt Ismaël geboren. En hoewel hij ook een belofte krijgt, is hij niet de zoon van het verbond. Als Abram en Sara resp. 100 en 90 jaar

zijn doet God een wonder: zoals Hij beloofd heeft, krijgt Sara een zoon: Izak. Met Hem sluit God zijn verbond.

Daarom wordt Israël wel Gods **eerstgeboren zoon** genoemd. Tweeduizend jaar later vindt er opnieuw een biologisch wonder plaats, Maria krijgt een zoon: Jezus. Hij is Gods **eniggeboren Zoon**. Israël zal de volkeren zegenen en Jezus is gekomen om de mensheid te zegenen. Twee keer grijpt God in om de volkeren te zegenen, in Israël scheidt Hij Jezus om opnieuw de volkeren te zegenen

### **Twee aansprekende beelden**

God houdt van Israël zoals een vader van zijn kinderen houdt. Soms treft God disciplinaire maatregelen tegen Israël en vallen er harde woorden, maar nooit heeft de Vader het verworpen. In de Bijbel zien we nog een beeld: God heeft Israël gehuwd. Het huwelijk is ook een verbond totdat de dood je scheidt. De relatie van een man tot zijn vrouw.

God heeft eeuwige verbonden met Israël gesloten, maar de Kerk heeft ervan gemaakt dat er 2 verbonden zijn: het Oude en het Nieuwe Testament (verbond). OT met de Joden en Israël, NT met de kerk. Maar ds. Glashouwer legt uit dat er wel 8 verbonden zijn met Israël. Deze verbonden zijn voor altijd geldend!! God heeft ze gezworen bij zichzelf en een eed breken kan Hij niet.

### **Voorwaardelijk verbond**

Zeven van de acht verbonden zijn onvoorwaardelijk zo legt ds. Glashouwer uit. Het achtste verbond is met een voorwaarde, nl. het verbond van de wet op de Sinaï. Dat verbond van de Sinaï is verouderd en verjaard (Hebr.8) en is op weg naar de uitgang want Jezus heeft de wet vervuld. Dat is overigens iets anders dan afgedaan.

Het verbond van de wet 'is niet ver van verdwijning' omdat nog niet het hele joodse volk de openbaring van Jezus heeft, behalve de Messias belijdende joden.

### **De zeven onvoorwaardelijke verbonden**

#### **Het verbond van God met Abraham**

**Het verbond van het beloofde land Kanaän, de grenzen van het land worden omschreven.**

**Eeuwig Koningschap van het huis van David, uit de stam van Juda komt de Koning**

**Eeuwig priesterschap van het huis van Levi (Jer. 33:17-21)**

**Jeruzalem: Hij verkiest Jeruzalem om er te wonen (Ez. 16, ps. 132: 13, 14)**

**Het Nieuwe Verbond met het huis van Israël en het huis van Juda (Jer. 31:31) De 10 en de 2 stammen, dus niet een nieuw verbond met de kerk waarbij Israël heeft afgedaan**

**Verbond des vredes (Ez. 37) Vrede en gerechtigheid over de wereld.**

**Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van Heere uit Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem zullen de volkeren gezegend worden.**



Na de pauze vervolgt ds. Glashouwer zijn betoog met uitleg over ps. 105 waar in de verzen 7 – 11 ook gesproken wordt over het verbond met Abraham en de belofte aangaande het land Kanaän. Ps. 117 valt niet alleen op doordat het de kortste psalm is, maar ook omdat de *heidenen en alle volken* worden opgeroepen om de Heere te loven. Dus niet het joodse volk, nee alle andere volken.

Het is belangrijk ons te realiseren dat de psalmen allereerst aan Israël zijn gericht en door het geloof mogen we zeggen ook aan ons. We zijn tenslotte ingevoegd, geënt op de edele olijf.

Verbond tot Jezus en daarna niet meer? Dat heeft de kerk ervan gemaakt.

### Vervangingstheologie

De Joden hebben Jezus vermoord en Israël heeft 'nee' tegen Jezus gezegd, dus is de kerk in plaats van Israël gekomen. Eeuwenlang is deze gedachte gemeengoed geweest. En alleen als de joden zich bekeren, horen ze bij de kerk. Je moet de toekomst voor Israël vooral geestelijk zien. Het was dan ook een schok voor de kerk toen in 1948 de staat Israël werd opgericht! Bijbelse profetieën gingen in vervulling. Maar wat een schade heeft de vervangingstheologie aangericht! Ook haalt ds. Glashouwer Luther aan gezien het Lutherjaar en benadrukt dat hij de Bijbel weer in het hart van de kerk heeft teruggebracht, maar wat heeft hij verschrikkelijke dingen over de Joden geschreven! Hij haatte hen en zo konden de nazi's voortborduren op het gedachtengoed van Luther. Calvijn was anders, hij vond het een mysterie maar erkende dat Israël Gods uitverkoren volk was.

Zegt ps. 105:8 niet dat God eeuwig (= altoosdurend) aan zijn verbond denkt? We maken God tot een leugenaar met die vervangingstheologie! De Kerk zei dat het oordeel over de joden was gekomen en alles vervuld is in Jezus. Er is niks meer voor Israël overgebleven. Maar dan maken we er een vervullingstheologie van! In 1948 werd als het ware de bodem onder de vervangingstheologie weggeslagen. Als God Zijn beloften aan Israël niet zou houden, hoe weten we dan dat Hij de beloften aan ons wel zal houden? Maar God zegt dat hij voor eeuwig zijn verbond met Israël heeft gesloten. Wat Hij aan Israël beloofd heeft, zal Hij in vervulling doen gaan en wat Hij aan de kerk beloofd heeft, zal Hij in vervulling doen gaan. Hij is een betrouwbaar God! Ook de belofte van het fysieke land aan Israël. Israël bestaat bij de gratie van God. We zien het in onze dagen voor onze ogen gebeuren.



Het volk keert terug naar Israël, we zien hiermee Zijn verbondstrouw in vervulling gaan. Lezen we hier niet van in Ezechiël 36? Vers 24 zegt: Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Tot eer van Zijn heilige Naam! Laten we beseffen dat God tot Zijn doel komt en Hij niet laat varen wat Zijn hand begon! Al de verbonden gaan in vervulling!

### Wederkomst

Vanwege de belofte aan Maria gedaan keren de 12 stammen van Israël terug, want de engel Gabriël belooft dat eens de grote Zoon zal zitten op de troon van zijn vader David en heersen over het huis van Jakob en dat zijn de 12 stammen. En die troon van David stond in Jeruzalem.

Ds. Glashouwer eindigt met een machtig perspectief. Na Jezus' wederkomst krijgen we een opstandingslichaam net zoals Jezus had toen Hij was opgestaan uit de dood. Hij kon zomaar verschijnen bij de discipelen terwijl de deur dicht was, maar tegelijk was hij ook gewoon mens want hij at voor hun ogen een stuk van een gebakken vis. Jezus gaat als het ware heen en weer tussen verschillende dimensies. We kunnen het niet zien met onze beperkte ogen/verstand. Het is van een andere orde.

We mogen uitzien naar een koninkrijk van vrede en gerechtigheid en vernieuwing van alle dingen, Als je Jezus mag kennen, ga je een onvoorstelbaar heerlijke toekomst tegemoet. Amen!

Als commissie zijn we erg dankbaar voor deze avond en wilt u de lezing nog eens naluisteren? Dat kan via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl), Nieuwpoort, 8 mei 2017. Zeker de moeite waard!

Ook Israëlconsulente Jantine Slotboom was deze avond bij ons te gast en zij mocht voor € 300,00 Israëlproducten verkopen, een geweldig mooi bedrag! Ook de collecte voor het internationale werk van Christenen voor Israël bracht het mooie bedrag op van € 386,90. Iedereen heel hartelijk dank daarvoor.

Shalom, namens de commissie Kerk&Israël Nieuwpoort-Langerak,  
Henk van Merkerk  
Adrie Ooms  
Anje van Dijk



---

# JAARCIJFERS DIACONIE

---

De broeders van de diaconie danken u hartelijk voor uw gaven in 2016.

Het volgende overzicht toont de jaarcijfers van de diaconie zoals deze ook tijdens de gemeente avond zijn gepresenteerd. Eventuele vragen kunt u mailen naar: [diaconie@kerkvannieuwpoort.nl](mailto:diaconie@kerkvannieuwpoort.nl)

Financieel overzicht Diaconie 2016

## Overzicht opbrengsten collecten en giften

Totaal van gerichte collecten 2015:	€ 15.540,25
Totaal van gerichte collecten 2016:	€ 14.549,36
Verschil tussen 2015 en 2016:	€ -990,89

Totaal van algemene collecten en giften 2015	€ 9.529,99
Totaal van algemene collecten en giften 2016	€ 12.421,28
Verschil tussen 2015 en 2016	€ 2.891,29

Totaal collecten en giften in 2015	€ 25.070,24
Totaal collecten en giften in 2016	€ 26.970,64
Verschil tussen 2015 en 2016	€ 1.900,40

## Resultaat diaconie

Totaal inkomsten diaconie	€ 28.692,28
Totaal uitgaven diaconie	€ 29.016,41
Resultaat	€ -324,13
Younglife is niet meegerekend	
Zendingscomm. niet meegerekend	

## Banksaldi

Saldo betaalrekening per 01-01-2016	€ 7.187,11
Saldo betaalrekening per 31-12-2016	€ 7.144,22
Saldo spaarrekening per 31-12-16	€ 25.000,00

## Gerichte collecten:

### Gerichte collecten:

	Inkomsten:	Uitgaven:
Christenen voor Israël	€ 392,42	€ -392,42
Christenen voor Israël	€ 493,87	€ -493,87
de Baanderij - st Proplan	€ 136,80	€ -136,80
HGJB	€ 603,15	€ -603,15
HOE St. Hulp O. Europa	€ 556,16	€ -556,16
IZB	€ 1.025,95	€ -1.025,95
NBG Nederlands Bijbel Genootschap	€ 405,44	€ -405,44
Project 1027	€ 1.743,00	€ -1.743,00
SDOK	€ 885,45	€ -885,45
st Friedenstimme	€ 302,95	€ -302,95
St ZOA	€ 713,47	€ -713,47
St. De Hoop GGZ	€ 359,15	€ -359,15



St. de Pietersberg - De Herberg	€ 322,87	€ -322,87
St. Leefgemeenschap Zilt	€ 384,25	€ -384,25
St. Open Doors	€ 567,90	€ -567,90
St. Woord en Daad	€ 545,55	€ -545,55
Biddag collecte Kinderkerk	€ 161,85	€ -161,85
Make a Wish (Trouwdienst)	€ 193,40	€ -193,40

#### Melkbus acties:

Noodhulp Afrika EO Metterdaad	€ 820,45	€ -820,45
Noodhulp Haïti	€ 917,50	€ -917,50

#### Zendingsbusjes catechisatie:

HGJB Delen in overvloed	€ 188,78	€ -188,78
-------------------------	----------	-----------

#### Voor de GZB:

GZB - Zendingsbusjes in de kerk	€ 618,00	€ -618,00
GZB - Najaars zendingscollecte	€ 395,45	€ -395,45
GZB - Pinksterzendings collecte	€ 583,00	€ -583,00
GZB – Voorjaarszendingscollecte	€ 417,50	€ -417,50

**Totaal: € 13.734,31 € -13.734,31**

Eigen jeugd Nieuwpoort \* staat vermeld onder "Jeugd"

Oradea Agnulli Dei - staat vermeld onder "Zendingscommissie"

#### Algemene diaconale collecten en giften:

##### Algemeen Diaconie:

	Inkomsten	Uitgaven:
Diaconie Algemeen (collecten)	€ 9.079,55	
Rente	€ 118,73	

##### Gemeenteleven:

Commissie Kerk en Israël		€ -96,00
Evangelisatie - Interkerkelijke evangelisatie commissie		€ -225,00
Evangelisatie - Kerst echo		€ -341,80
Kerkradio - Kerkradio		€ -188,08
Vakantie Bijbelweek	€ 347,00	€ -693,55
Wijkwerk - jaarlijkse bijdrage		€ -1.200,00
Jeugdwerk - tijdschrift generator		€ -111,00
Kringwerk - Afsluiting winterwerk - Transworld radio		€ -200,00
Ouderen - Stichting maaltijden thuis		€ -450,00
Ouderen - Geestelijk verzorger av zorggroep		€ -250,00

##### Giften:

Bond tegen het vloeken		€ -150,00
Christelijke Blinden Bibliotheek		€ -150,00
Gereformeerde Bond		€ -150,00
HGJB Herv. Geref. Jeugdbond		€ -750,00
NPV zorg voor het leven		€ -17,50
Open Doors		€ -150,00
PIT Pro Rege		€ -150,00
SDOK St. De Ondergrondse Kerk		€ -750,00
St. De Hoop GGZ		€ -150,00
St. de Pietersberg - De Herberg		€ -150,00

St. De Schuilplaats	€	-150,00
St. Eleos	€	-150,00
St. Kracht naar Kruis	€	-150,00
St. steun Messias belijdende joden	€	-150,00
St. Woord en Daad	€	-150,00
Vereniging Bartimeus - Sonneheerd	€	-150,00
Vereniging Op weg met de Ander	€	-150,00

**Diaconaal werk overig:** € 423,73 € -2.753,99

Avondmaalswijn

Afdracht diaconaal quotum

Boeken Christelijk onderwijs

Kosten Rabobank

Accountant

Schuldhulpmaatje

Kerkbonnen doorgestort naar CVK

**Totaal:** € 9.850,28 € -10.126,92

### Evangelisatie commissie:

#### **Evangelisatiecommissie 2016**

	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Kerst echo	€ -	€ -341,80
Interkerkelijke evangelisatie commissie	€ -	€ -225,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -566,80</b>

### Jeugdwerk:

#### **Jeugd 2016**

	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Contributie	€ 210,00	
Collecte eigen jeugd	€ 492,30	
Donaties/giften overig	€ 465,60	
Rente	€ 7,64	
Verzendkosten schoenendozen	€ 75,00	-165,00
Clubavonden		-150,15
Woord en Daad		-405,00
HGJB		-134,20
Bankkosten		-31,19
Generator *	€ 111,00	-111,00
Uitje leiding		-116,15
<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.361,54</b>	<b>-1.112,69</b>

\* Betaald vanuit algemene diaconie zie ook "Algemeen Diaconie"

### Kerkradio

#### **Kerkradio 2016:**

	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Kerkradio	€ 2.876,00	€ -3.064,08
Bijdrage diaconie *:	€ 188,08	€ -
<b>Totaal:</b>	<b>€ 3.064,08</b>	<b>€ -3.064,08</b>

\* Betaald vanuit algemene diaconie zie ook "Algemeen Diaconie"



## Ouderen:

<b>Ouderen 2016:</b>	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Bijdrage geestelijk verzorger Present*	€ -	€ -250,00
Stichting maaltijden thuis*	€ -	€ -450,00
<b>Totaal:</b>	€ -	<b>€ -700,00</b>

\* Betaald vanuit algemene diaconie zie ook "Algemeen Diaconie"

## Vakantie bijbel week:

<b>Vakantie bijbelweek:</b>	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Bijdrage Diaconie (vergunningen, tenthuur ect):	€ 693,55	€ -693,55
Kosten Rabobank:		€ -34,70
Overig:	€ 148,11	€ -274,18
<b>Totalen:</b>	<b>€ 841,66</b>	<b>€ -1.002,43</b>

\* Betaald vanuit algemene diaconie zie ook "Algemeen Diaconie"

## Wijkwerk:

<b>Wijkwerk</b>	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Bijdrage Diaconie*	€ 1.200,00	
Giften	€ 176,50	
Giften seniorenmiddag	€ 333,90	
Giften kerstattenties	€ 182,50	
Wijkdames		€ -426,85
Senioren middag		€ -657,30
Kerstattenties		€ -664,55
Bloemen afscheid		€ -6,95
Bankkosten	€ 0,14	€ -37,16
IZB lichtspoor		€ -235,80
PM kosten	€ 140,00	€ -140,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 2.033,04</b>	<b>€ -2.168,61</b>

\* Betaald vanuit algemene diaconie zie ook "Algemeen Diaconie"

## Zendingscommissie:

<b>Zendingscommissie 2016</b>	<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>
Project Voedselpakketten	€ 3.428,00	€ -4.650,00
Handvol koren 2016	€ 532,50	€ -532,50
Collecte	€ 322,75	
Rente en kosten bank		€ -61,09
Opbrengst koekactie	€ 389,84	
<b>Totaal:</b>	<b>€ 4673,09</b>	<b>€ -5.243,59</b>

## Younglife

<b>YOUNGLIFE - Hendrik Verveer</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Uitgaven:</b>
Giften:	€ 1.085,00	€ 1.085,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 1.085,00</b>	<b>€ 1.085,00</b>

## Gemeentereis in het teken van Maarten Luther.



**Dinsdag 18 april** stappen we in de prachtige bus van Zwaluw reizen met Joost aan het stuur. De medereizigers uit Molenaarsgraaf hebben al een plaatsje in de bus gevonden. We gaan op weg met 25 personen. We waren geen vreemden meer voor elkaar want we hadden 2 weken ervoor al een kennismakingsavond gehad op het Hazendonkje, waar Ada en Bas Baan ons verrasten met een heerlijke Duitse maaltijd. Het was meteen gezellig in de bus met de nodige zakken snoep en koek die rondgingen. De sfeer zat er meteen goed in. Hoewel het gezelschap van 2 afzonderlijke kerken kwam waren we als "1 familie". We kijken er dan ook met veel plezier op terug. Onderweg kregen we al veel informatie van Bas en Christiaan over Maarten Luther, Melanchton, Bach, de

tafelgesprekken van Maarten Luther, en ook werd het verschil in landschap onder onze aandacht gebracht. Joost had af en toe ook een goede aanvulling op de informatie. Aangekomen in Erfurt gingen we naar ons 1<sup>ste</sup> hotel. Na het inchecken gingen we al vrij snel o.l.v. gids Sabina de stad bezichtigen. Het weer zat ons toen even niet mee want het regende, wat gelukkig van korte duur was. We zagen de



Kauffmannkirche waar Luther zijn eerste preken hield. Het gebeurde dat de kerk te klein was en men op het plein ervoor plaatsnam. Vandaar het standbeeld van Luther op dat plein. Ook zagen we de Krämerbrücke over de Gera. De brug is zo gebouwd dat er zich een straatje met huizen en winkeltjes aan beide zijden op bevindt. Loop je in dat straatje, dan zie je niet dat het een brug is. We kwamen ook langs een gebouw waar Luther in zijn studententijd met vrienden disputeerde. In het Augustijnenklooster zagen we o.a. de plaats waar Luther zijn kloosterbelofte aflegde, de ruimtes waar hij studeerde en sliep. In de kapel hielden we onze dagsluiting. Terug in het hotel wachtte ons een heerlijk buffet. Moe van de lange dag en de vele indrukken gingen we naar onze kamers.



Op **woensdag 19 april** werden we verrast door een wit landschap, wat niet lang stand hield. We gingen op weg naar Eisenach. In de bus kregen we informatie over het begin van de reformatie. In Eisenach gingen we o.a. naar het Bach monument, het Bachhuis, het Cottahuis. In dit huis woonde de familie Cotta waar Luther in zijn studententijd regelmatig kwam. Later ging hij er zelfs inwonen. Daarna togen we naar de Georgenkirche, hier was J.B. Bach gedoopt. In deze kerk hadden we een bijzondere ontmoeting met een Nederlands / Duits gezelschap. In dit gezelschap bevond zich o.a. Bisschop de Korte uit Den Bosch. Op zijn verzoek hebben we samen gelezen en gebeden en met elkaar "een vaste burcht" gezongen in het Duits. We liepen nog naar de Burse, het internaat waar Luther studeerde en van waaruit hij later naar het Cottahuis ging. Ook liepen we naar de stadspoort, waardoor Luther Eisenach binnen was gekomen. In de middag stond de Wartburg op het programma. Hier heeft Luther ondergedoken gezeten als jonker Jörg. We zagen zijn kamer met de lessenaar waar hij het Nieuwe Testament in de laatste maanden van zijn verblijf heeft vertaald vanuit het Grieks naar het Duits. We liepen door ruimtes waar we mooie muurschilderingen zagen, prachtige schilderijen en een ruimte geheel bekleed met mozaïek. In de kapel zongen we "een vast burcht" in het Nederlands. Hierna gingen we terug naar het hotel waar we de dagsluiting hadden. Ons diner die avond hadden we in Erfurt in Kromer's Restaurant en Gewölbekeller. Omdat er geen toetje was en er nog mensen waren die het "schaaltje pap" misten, ging een deel van het gezelschap nog elders een ijscoupe nuttigen. De anderen gingen met Christiaan al terug naar het hotel. Christiaan had zijn rust hard nodig, want zijn stem begaf het.

**Donderdag 20 april** was een dag van uitchecken, maar dit verliep vlot. We gingen allereerst naar de Luthersteen in Stotternheim. Hier werd Luther door onweer



overvallen en in zijn doodsangst deed hij daar de belofte om monnik te worden. Hierna togen we naar Mansfeld waar Luther opgroeide. Hier zagen we zijn school, de kerk en het huis waar Luther opgroeide. Dan rijden we naar Eisleben waar we het geboortehuis, de doopkerk en het sterfhuis zien. Ook gaan we naar de Andreaskirche waar Luther zijn laatste preek hield, die hij niet afmaakte omdat hij zo zwak en ziek was. Een paar dagen erna overleed hij. De reis gaat nu verder naar Leipzig waar we inchecken in ons 2<sup>de</sup> hotel. Na een heerlijk buffet houden we de dagsluiting in de London zaal.

**Vrijdag 21 april** gaan we naar Wittenberg. Onderweg in de bus leest Bas weer een tafelgesprek en vertelt erover. Ook luisteren we naar muziek van Bach. Gelukkig knapt Christiaan op en laat ook weer meer van zich horen. Allereerst gingen we naar de slotkapel. De deuren met de 95 stellingen kun je daar niet over het hoofd zien. De kapel is van binnen ook prachtig. Onder de preekstoel bevindt zich de tombe waar Luther begraven ligt. Er tegenover bevindt zich de tombe van Melanchton. Koningin Margrethe van Denemarken heeft een prachtig altaarkleed geborduurd en geschonken, maar helaas het hangt er nu niet. Maar Bas zou Bas niet zijn om zonder het kleed gezien te hebben weg te gaan. Hij spreekt een suppoost aan en omdat we met een groep waren mochten we mee naar de ruimte waar het kleed hangt opgeslagen in een



vitrine.

Een prachtig stuk handwerk waar meer dan 500 uur arbeid in zit. In het midden is de Lutherroos geborduurd en aan beide zijden de vlammen van Pinksteren. Het kleed hing er nu niet, want de rode kleuren van het kleed passen niet in de tijd van Pasen. Daarna zijn we via het Melanchtonhuis naar het Lutherhuis gegaan. Het Lutherhuis wordt ook wel het Zwarte Klooster genoemd. Hier heeft Luther met zijn vrouw Katharina gewoond. Hier zagen we veel uit het leven van Luther en zijn gezin. Ook de Lutherstube was er nog te zien. Dit was de ruimte waar Luther zijn tafelgesprekken hield. Toen stond het panorama van Yadegar Asisi op het programma. Dit is een soort grote silo waar binnenin het leven



rondom de Reformatie te zien is. Vergelijkbaar met panorama Mesdag. Het was prachtig! Daarna gingen we naar de stadkerk St. Marien. In deze kerk heeft Luther ongeveer 2000 maal gepreikt. Er hangt een heel mooi drieliuk van de sacramenten. ( Doop – Avondmaal – Biecht) De biecht is bij ons echter geen sacrament, alleen bij de Katholieken. Buiten bij deze kerk zagen we ook een andere kant van Luther, nl. zijn Jodenhaat.



Er bevindt zich aan de kerk een plaquette met erop een zwijn die Joden zoegt. Luther heeft hieraan nog gerefereerd. De plaquette is niet verwijderd, maar op het plein ervoor is een Israëlboom geplant en er liggen opwellende tegels, die uitbeelden dat de waarheid niet toegedekt kan worden.

Hierna moesten we met de bus naar Leipzig voor een vesper in de Thomaskirche. Het diner deze dag was in Auerbachs Keller. Terug in het hotel hadden we nog een mooie dagsluiting.

**Zaterdag 22 april**, tevens de laatste dag van onze reis. Na het uitchecken stond een stadwandeling in Leipzig op het program. Als eerste gingen we naar de Nicolaikirche. In deze kerk is de "Wende" begonnen. De hereniging tussen Oost en West Duitsland. Het interieur van deze kerk is erg mooi. Hele mooie pilaren binnen en 1 stond er buiten, symbool voor de kerk die naar buiten treedt.



Ook lag er een plaquette met afdrukken van diverse soorten schoenen. De betekenis ervan is "voeten gaan waar stemmen niet worden gehoord"

Dan staat het Bach museum op het programma. Bach leefde 2 eeuwen later dan Luther en is geboren in Eisenach en gestorven in Leipzig. Bach was van mening dat muziek behoort te zijn tot Gods eer. Als cantor van de Thomaskirche beschikte hij over de uitvoeringsmogelijkheden die nodig waren om de omvangrijke Lutherse kerkmuziek te componeren.

### ***Bach gaf een stem aan de ideeën van Luther.***

We gingen voor een warme lunch naar de Thuringerhof. Ook Luther kwam hier graag. Tevens was dit het laatste onderdeel van onze reis, hierna gingen we weer richting Nederland. Net buiten Leipzig, op een parkeerplaats, stopten we



nog even. Na een paar hele mooie dagen, waarin we veel hoorden, zagen en beleefden wilde Christiaan ons eerst nog voorgaan in gebed, om een zegen te vragen voor onze terugreis. Wederom kregen we tijdens de busreis ook weer informatie over Luther en de zijnen. Er werd een tafelgesprek voorgelezen en besproken en we hoorden iets over het feit hoe de reformatie zich verspreidde. Tussendoor houden we nog even een sanitaire stop en nemen een snelle hap. Rond de klok van 22.00 uur arriveren we weer in Nieuwpoort. Daar sluiten we de reis af met gebed en nemen we afscheid van de reisgenoten uit Molenaarsgraaf. Ook van onze chauffeur Joost nemen we afscheid. We kijken terug op een bijzondere mooie, leerzame, gezellige reis, waarin we veel saamhorigheid hebben ondervonden. Op naar de reünie.



# KERKRENTMEESTERS

## Collectebonnen

In de maand augustus zullen er geen collectebonnen verkocht worden in de Vijverhof, dit i.v.m. de zomervakantie.

## Rekeningnummer ING

Het rekeningnummer van de ING-bank wordt per eind juni opgeheven. Wij verzoeken u om uw bijdragen voortaan over te maken op de Rabobank rekening: **NL78 RABO 0334558344**

## Predikantenbord

Inmiddels hangt er een nieuw predikantenbord in de consistorie, er is gekozen om eerst een kleine versie in de consistorie te laten maken en vervolgens een grotere versie in de kerk zelf. U kunt op zaterdag tijdens "Open Kerk" van 11:00 tot 15:00 dit bord in de consistorie komen bewonderen.

De kosten hiervoor zijn betaald met een gedeelte van de opbrengt van het verjaringsfonds.

## Wand onder orgel

In april is de wand onder het orgel onder handen genomen, hier zaten diverse beschadigingen op doordat de stoelen met enige regelmaat van boven naar beneden gelaten worden, een aantal vrijwilligers heeft de wand geschuurd en opnieuw in de verf gezet, waarvoor dank.

De COK heeft zich hiervoor om de kosten bekommerd, ook dank daarvoor.

## Schoon maken kerkelijke gebouwen



Afgelopen 8 april hebben we weer de gebouwen aan de buitenzijde mogen schoon maken, helaas was de opkomst een beetje teleurstellend, maar rond de klok van 13.00 uur was toch alles gebeurd.

29 en 30 mei was de

binnenkant aan de beurt, gelukkig was de opkomst hier zeer goed, zo goed dat de woensdag kon komen te vervallen.

DV in 2018 willen we binnen en buiten op dezelfde avond/ochtend laten plaatsvinden. Dit scheelt een hoop dubbel werk, met name het sjuwwerk van de hulpmaterialen. Mochten mensen hier ideeën, opmerkingen of tips voor hebben dan horen wij dit natuurlijk graag of spreek iemand van de Commissie van Bijstand aan.

Voor nu danken wij iedereen voor de enorme inzet.

## Buitenzijde pastorie

Bent u onlangs langs onze pastorie gekomen? Dan is u vast opgevallen dat de buitenkant er weer fris bij staat! Na onderzoek bleek dat het voegwerk van het gehele blok in slechte staat was. Dit is vervangen en tegelijkertijd is ook de gevel gereinigd en geïmpregneerd, ook zijn er lateien aangebracht boven de kozijnen om het gewicht van de muur op te vangen. Door deze aanpassingen hopen we de komende 40(?) jaar hier geen onderhoud meer aan hoeven te plegen.

## Geluidsinstallatie Hervormd Centrum

Als kerkrentmeesters en Commissie van Bijstand zijn we ook aan het kijken naar het vervangen van de geluidsinstallatie in het Hervormd Centrum. Hierbij hopen we dan ook gelijk de mogelijkheid te creëren om op eenvoudige wijze ook een kerktelefoonuitzending te verzorgen vanuit het H.C. Ook willen we dan gelijk het "beameren" verbeteren door hier een vaste opstelling van te maken en de mogelijkheid te creëren om het geluid via de geluidsinstallatie af te kunnen spelen.

## Lampen in de kerk

Naast de geluidinstallatie zijn we ook aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de lampen in de kerk te vervangen en gelijk te verduurzamen. Om u een beeld te geven verbruiken de huidige lampen bij elkaar ongeveer 6000 watt (per uur). U kunt dit vergelijken met 150 "ouderwetse" gloeilampen die u thuis gebruikt(e). Door deze te vervangen hopen we het verbruik terug te kunnen brengen onder de 1000 watt (per uur) aan energie en hiermee op de langere termijn dus kosten te besparen. Daarnaast zijn kleurstelling, vervangbaarheid en design zaken waar we rekening mee houden.



## Stoelen in de kerk

Door diverse gemeenteleden is aangegeven dat voor de huidige stoelen in de kerk het einde van de levensduur in zicht is. Wij hopen na de bovenstaande projecten hier verder mee te gaan en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Mocht u vragen hebben voor de kerkrentmeesters, stuur ons dan een mail:

[kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl](mailto:kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl)

Een vriendelijke groet  
namens de kerkrentmeesters,  
Marinus Bochanen en Johan Huisman

### Wie is Ida van Vliet-Bikker?

1. Wat voor werk of studie doe je?

Ik doe de administratie voor het bedrijf van mijn man en ik pas meerdere dagen op een aantal kinderen in verschillende leeftijden. Sinds kort zelfs op een baby-meisje, heerlijk dat gekroel.

2. Wat zou je (willen) doen als je dit werk niet deed?

Ik hou heel erg van koken en bakken dus misschien een leuk eettentje? Maar ik moet zeggen dat toen we het walking dinner van de kerk hadden ik best een beetje zenuwachtig was....misschien kan ik het beter als hobby houden!

3. Welk compliment blijft bij je?

Een paar weken geleden zei een kennis tegen mij dat ze mij een goede moeder vindt. Ik vind opvoeden een flinke klus dus dat vind ik een groot compliment.

4. Met welke karaktertrek drijf je anderen soms tot wanhoop?

Ik heb wat moeite om beslissingen te nemen tijdens het shoppen... daarom ga ik het liefste alleen;

5. Op welk dier lijkt je?

Ik hou van gezelschap maar vind het ook heerlijk om alleen te zijn. Dus wat voor dier dit is?

6. Met wie zou je een dagje willen ruilen?

Met een kok in een goed restaurant en dan vooral de afdeling desserts. Maar eigenlijk moet de kok erbij blijven zodat ik nog wat tips en tricks kan overnemen.

7. Hoe blijf je in conditie?

Ik probeer regelmatig te zwemmen.

8. Wat betekent geluk voor je?

Met man en kinderen in het zonnetje aan de Lek.

9. Wat raakt je?

Dat mensen elkaar moedwillig pijn doen zoals bij terreuraanslag



en en zinloos geweld, waarom???

10. Waar heb je spijt van?

Geen idee eigenlijk.

11. Wat is je favoriete tv/radio programma?

Helemaal Het Einde. Waarin 3 Nederlandse gezinnen in Amerika een nieuw bestaan proberen op te bouwen met een startkapitaal, een houten hutje en verder niets.

12. Wat is je favoriete boek/internetsite?

[www.laurasbakery.nl](http://www.laurasbakery.nl)

13. Wat weet niemand over je?

Dat is niet voor niets dat niemand dit weet...

14. Wat is voor jou het mooiste plekje van de Poort?

Met ons gezin de wallen helemaal rond lopen en dan even pauzeren op de aanlegsteiger op Het Hoofd om zo de prachtige natuur te bewonderen waar wij middenin wonen.

15. Aan wie geef je de pen door?

Arie de Jong.

---

## VAN HET WUJKWERK - 1

---



God, geef ons een geopend oog voor al die doodgewone dingen waar soms een ander niet aan denkt.

Help ons onszelf bewust te dwingen tot aandacht voor onze medemens juist in de hele kleine zaken.

Leer ons op de geringste nood toch diep bewogen in te haken...

Laat ons er voor de ander zijn en help ons zo te reageren, dat wij door wat wij zeggen en zijn een sfeer van liefde zullen creëren.

Dan worden onze levens groots en zal de wereld kunnen merken dat U, door zwakke mensen heen Nog steeds Uw liefde wilt bewerken.

---

## **SUIKERWERK**

---

Wij hebben het inpakseizoen weer afgesloten met een mooi resultaat van € 10.000,-.

Tijdens het afsluitende diner in het Arsenaal hebben we gesproken over nieuwe projecten.

Vanuit de kerkrentmeesters ontvingen we het verzoek voor een nieuwe beamer en een betere geluidsinstallatie in het Hervormd Centrum, deze is door ons toegezegd.

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat door de hoge gemiddelde leeftijd van de deelnemers en ziekte sommige inpakkers wel erg veel en lang moesten doorgaan om alles af te krijgen.

Het zou mooi zijn als we in het nieuwe seizoen wat versterking zouden krijgen, er zijn diverse tijden waarop u kunt komen. We starten meestal op dinsdagavond, gaan verder op woensdag de hele dag inclusief de avond en als het nodig is de donderdagmorgen.

Maar waarom zou ik mee doen?

Het is gezellig met elkaar.

Het verdiende geld wordt aan projecten in onze eigen kerk besteed en u beslist mee welke dat worden.

Je leert elkaar op een andere manier kennen.

Flexibele werktijden, het blijft vrijwilligerswerk.

We hopen dat er voor u een reden is om een keer te komen kijken en dat u dan zo enthousiast bent dat u gelijk blijft meewerken als vrijwilliger tijdens het inpakwerk in het komende seizoen.

Het nieuwe seizoen start D.V. 22 augustus.

Met vriendelijke groeten,

De C.O.K.

---

## **ALLEEN VOOR VROUWEN**

---

VROUWEN BIJBELSTUDIE OCHTEND



Dinsdag 16 mei is de laatste Bijbelstudie ochtend van dit seizoen.

Traditiegetrouw beginnen we met een heerlijk ontbijt, verzorgd door Gerda en Merie.

Daarna verdiepen we ons in het onderwerp: "Een NIEUW BEGIN is altijd mogelijk".

We lezen het Bijbelgedeelte uit Lukas 9: 1 – 10 en de Bijbelstudie uit de Elisabethbode. Het gaat over Jezus, Die dat verachtelijke mannetje uit de boom riep, om in zijn huis te verblijven.

Weer verwonderen we ons erover, dat we bij God steeds opnieuw mogen beginnen.

Aan het eind van de morgen zegt onze trouwe secretaresse dat ze deze taak neerlegt.

Geen van de andere 5 dames kan/wil die taak op zich nemen. Mede gezien het geringe aantal leden, hebben we met pijn in ons hart besloten dat dit dan gelijk de laatste ochtend van de Vrouwen Bijbelstudie Ochtenden is geweest.

Vind jij/u dit jammer? Was jij/u net van plan om het volgend seizoen naar de Vrouwen Bijbelstudie Ochtend te komen? Laat dit dan even weten via [ajjong@tiscali.nl](mailto:ajjong@tiscali.nl) of telefoonnr. 0184 601681.

Met een paar mensen erbij is het vast mogelijk een NIEUW BEGIN te maken, Ariena.

---

## **HAVENLICHT**

---

Het Havenlicht is inmiddels een gezellige plek geworden voor de kinderclub, Vita Nova en het vieren van bijvoorbeeld verjaardagen! Dankzij het werk wat de COK verdient met snoep inpakken en opspuiten is het een knusse ruimte geworden die voor allerlei activiteiten gebruikt kan worden. Laten we deze ruimte met elkaar benutten in: GELOOF, HOOP & LIEFDE! Om onszelf daar elke keer aan te herinneren zijn deze ook prominent opgehangen en voor iedereen zichtbaar!



Gemaakt door: Connie Ritmeester

---

## CONTACTCOMMISSIE

---

Dag beste lezers,

Ook het afgelopen seizoen heeft de ContactCommissie haar werkzaamheden weer mogen doen en zijn we dankbaar dat we daar van God de gezondheid, de wijsheid en de kracht voor kregen. Even een terugblik. In december hebben we de Kerstecho's evenals voorgaande jaren weer verspreid in Nieuwpoort, zo'n 720 stuks, en hopen en bidden dat ze tot zegen zijn geweest voor degenen die ze gelezen hebben. Kort daarop mochten we met Kaarsjesavond mensen in onze kerk ontvangen met koffie, thee, limonade en kerstkransjes. Wat fijn om te zien dat er op zo'n avond zo ontzettend veel mensen de kerk binnenwandelen (± 500?!) en even komen luisteren naar de Kerstliederen. De afgelopen keer werden die gezongen door het IKK afgewisseld met orgelspel, gespeeld door een van onze organisten. Ook bestond er de gelegenheid om te kijken bij diverse boekentafels, wat menige bezoeker ook deed. Voor de kinderen was er een soort puzzeltocht met na afloop een leuke beloning. Ook kinderwerk van de plaatselijke basisschool de Eben-Haëzer was te bewonderen, met dank daarvoor! De commissie heeft behalve het tappen, schenken en uitdelen ook geholpen met het inrichten van de kerk voor die avond en met het klaarzetten van de nodige spullen. 27 november en 19 februari hebben we een koffieochtend verzorgd na de ochtendienst. Gemeenteleden konden elkaar in het HC ontmoeten en weer eens bijpraten. Fijn dat beide keren de zaal helemaal vol was en het gonsde van de gesprekken. Net een reünie of familiefeestje. Dat was ook weer het geval bij de afsluiting van het Winterwerk, 28 mei jl. Het koffiedrinken kon vanwege het prachtige weer zelfs buiten. Ook hebben we die ochtend de preek besproken, gezongen in de Kerk en soep met een broodje gegeten. Ook vanaf hier willen we de mensen heel hartelijk bedanken die voor de muziek hebben gezorgd en voor cake, soep en brood. Ronald van Herk heeft toen ook afscheid genomen van onze commissie en wij hebben hem bedankt voor zijn getoonde inzet en enthousiasme. Gelukkig hebben we reeds een opvolgster voor hem gevonden en wel Christine van Ippel. Wij willen haar vanaf deze plaats alvast welkom heten en dat gaan we zeker doen bij de eerstkomende vergadering in het nieuwe seizoen. De commissie bestaat dan uit: Marian Ouwerkerk, Jeroen van den Berg, Marnette de Jong, Christine van Ippel en Arie Visser. Volgend jaar hopen we weer op een mooi seizoen en mogen we ook de Kerstavond verzorgen. Maar nu mogen we ons werk even neerleggen en kijken we uit naar de vakantie. Bedankt voor het lezen

en vanaf deze plaats een fijne vakantie toegewenst, hetzij hier in Nieuwpoort, hetzij elders.

Namens de ContactCommissie, Arie Visser,  
ouderling zending en evangelisatie

---

## GROETEN UIT ZUID-AFRIKA

---

Allereerst hartelijk dank voor alle kaarten, mailtjes en appjes. Het is heel leuk om hier in Zuid-Afrika kaartjes uit de "Poort" e.o. te krijgen.

Het gaat goed met mij. Heb het erg naar mijn zin en erg druk. Ik ben erg dankbaar dat ik hier mag zijn en dat ik mijn plekje gevonden heb.

Examens

Op moment van schrijven zijn we alweer bezig om het eerste half jaar af te ronden. Vanaf deze week beginnen de juni examens die tot 20 juni duren. En dat betekent dat het eerste half jaar op Domino Servite School er alweer bijna opzit. Eind maart mocht ik mijn eerste rapport ontvangen, en ik ben dankbaar wat de Heere heeft gedaan voor mij. Ik mocht in dit eerste half jaar een heleboel bijzondere dingen meemaken. In mijn persoonlijk leven maar ook op school. Nieuwe vrienden maken, andere mensen leren kennen. Deze examens zijn een controle van het afgelopen half jaar en een richtlijn voor de rest van het jaar. Na deze examens hoop ik voor ±4 weken naar huis te komen voor de bruiloft van Pieter en Johanna, en natuurlijk voor de gezelligheid.



Gastouders  
Ik wil jullie graag kennis laten maken met de mensen die mij zo liefdevol in huis hebben

genomen. In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik over het overlijden van wat zou zijn mijn gastouder. Het was toen onzeker waar ik toen zou gaan verblijven, en toen vertelde ik dat ik opgevangen was door twee hele lieve mensen. Ik vertelde toen ook dat ik nog niet wist waar ik zou gaan verblijven voor de rest van het jaar, maar nu kan ik jullie vertellen dat ik nog steeds bij de mensen ben die mij toen opgevangen hebben en daar blijf ik ook de rest van het jaar. Ik ben erg blij dat ik bij hun mag blijven en het voelt alsof ik hun al heel lang ken, maar het is toch nog maar vijf maanden



Dit was het voor nu. Hoop jullie misschien in Nederland te zien. Hartelijke Groet uit Zuid-Afrika, Maarten Visser p/a KwaSizabantu Mission Private Bag 252 Kranskop, 3268 Kwa-Zulu Natal South Africa maartenvisser.nl@gmail.com +2778 183 1261

Mocht u de rest van de nieuwsbrief willen lezen, dan kunt u Maarten hiervoor mailen. U ontvangt dan regelmatig een up-date van hem in de vorm van een nieuwsbrief.

---

## ZENDINGSCOMMISSIE

---

De zendingscommissie heeft mooi nieuws maar ook minder mooi nieuws. Laten we beginnen met het minder mooie nieuws. Herman gaat onze commissie verlaten. Herman is begonnen in de zendingscommissie als onderdeel van zijn taak destijds in de kerkenraad. Door zijn enthousiasme voor het project in Oradea is hij gebleven, ook nadat zijn functie in de kerkenraad was beëindigd. Wij zullen zijn altijd grote positieve inbreng, gedrevenheid en enthousiasme missen maar weten dat wij altijd voor raad of daad bij hem mogen aankloppen. Altijd druk maar ook altijd tijd. Hartelijk dank vast Herman ook via DDP.

Op dit moment ronden wij het project in Oradea af. Het is heel goed geweest maar het blijft ook moeilijk en jammer om afscheid te nemen na zoveel jaren. Het goede nieuws is dat wij weer op zoek zijn gegaan naar een nieuw doel voor de komende jaren en dit ook hebben gevonden. Belangrijke uitgangspunten waren o.a. om meer een zendingsproject te zoeken, maar ook een diaconaal project, een actueel doel en om onze gemeente meer erbij te betrekken en uiteraard Gods koninkrijk uitbreiden. Wij hebben als commissie hulp gezocht bij en een gesprek gehad met Edwin Baelde om na te denken over de vervolgte kerk als projectdoel. Naast gemeentelid is Edwin werkzaam bij SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk). Ook Petra Mourik is werkzaam bij SDOK.

Wereldwijd hebben miljoenen christenen te maken met vervolging vanwege hun geloof. Dit lijdt tot veel pijn en verdriet. Denk bijvoorbeeld aan weduwen van wie de man vermoord is. Of aan ex-moslims die na hun bekering bedreigd worden door hun familie. Of denk aan christenen die soms jarenlange



gevangenisstraffen uitzitten vanwege hun geloof. Ondanks hun lijden willen vervolgte christenen niet opgeven maar blijven getuigen van wie God voor hen is. Zij zijn daarmee belangrijke boodschappers van het evangelie in hun omgeving en voor ons. Wij willen, met u, deze vervolgte christenen versterken en aanmoedigen door hen praktische hulp te bieden en bemoediging. Daarbij ligt niet alleen de nadruk op het inzamelen van geld voor praktische hulp maar juist ook op het doorgeven van lessen die wij van de vervolgte christenen kunnen leren en hoe wij hen op andere manieren kunnen bemoedigen. De eerste gedachte is dat wij elk jaar, seizoen, of enkele jaren een specifiek land steunen.

We staan aan het begin van een nieuw project, een nieuwe start en hopen met hulp van u als gemeente, met hulp van Edwin en SDOK maar bovenal met hulp van God te leren en te groeien en zien er naar uit onze broeders en zusters die te maken hebben met vervolging vanwege het geloof in onze God, te ondersteunen en te bemoedigen ter uitbreiding van onze wereldwijde kerk.

Hartelijke groet,

De Zendingscommissie

Arie, Herman, Simone, Merie en José Vink

---

## VAN HET WIJKWERK – 2

---

### Aandacht

We hebben elkaar nodig.  
Dat is toch zonneklaar?  
Want mensen willen warmte  
En aandacht voor elkaar.

Waarom niet even praten?  
Waarom geen lieve lach?  
Zo zorg je voor een lichtpunt  
Ook op een donkere dag.



Iemand die naar je luistert,  
Iemand die met je praat.  
Dat is nou juist hetgene  
Waar 't bij een mens om gaat

---

## EVANGELISATIE

---

Beste DDP-ers,

Dit jaar mocht het IEC ook weer bijeenkomen en zich bezighouden met evangelisatie. De commissie bestaat uit leden van de diverse kerken in Langerak, Waal en Nieuwpoort. Ik zal ze een keer aan u voorstellen: Greet Woudenberg, Jannie van Gemeren, Wim Blom,

Jannie Rijneveld, Arend Jan Maatkamp, Jeannet Blom, Gerson van Vliet, Jaap van der Vlies, Gerda van der Graaf en ondergetekende. Elk jaar verzorgt de commissie weer de Kaarsjesavond en menige vergadering gaat daaraan vooraf. Ook dit jaar mogen we weer terugkijken op een fijne, drukbezochte avond en zijn we dankbaar dat velen die avond de Blijde Boodschap mochten horen en zien. Daarvoor, op 12 oktober, was er een toerustingsavond in de Koningskerk in Langerak. Het thema was: Waarom wel of niet geloven? Ondergetekende mocht een lezing houden over dat thema, want er zijn nogal wat redenen om wel of niet te geloven. Wat zijn die redenen en kennen wij die? Hoe staan wijzelf daarin? Herkennen wij ze in gesprekken en kunnen wij daarin meekomen? Kunnen we ze ook verwoorden naar anderen toe? Daarover ging het! Evangeliseren is namelijk niet alleen iets voor een bepaald groepje, om dat aan hen (die dat leuk vinden) uit te besteden ofzo, maar is iets waarin wij toch allen een taak hebben? Of stellen mensen u nooit vragen, spreken ze u nooit op uw gedrag aan? Gunt u ze de Blijde Boodschap van Genade niet. Ja toch?! Met Pinksteren mochten we dan ook aan alle gemeenteleden van de diverse kerken pennen uitreiken met daarop de tekst GOD IS TROUW. Pennen om uit te lenen, weg te geven of daar te laten liggen waar mensen allicht een pen kunnen gebruiken. Wie weet leidt dat wel tot nadenken, tot een gesprek en kunnen we God weer onder de aandacht brengen bij diegenen die Hem vergeten zijn of dreigen te vergeten, twijfelen, hun vragen hebben.



Laten we bidden om goede gesprekken, om uitbreiding van Gods Koninkrijk, om redding van velen en dat tot eer van Hem, die alles en alle mensen gemaakt heeft, Zijn schepping TROUW blijft, Zijn Genade aanbiedt!

Een hartelijke groet, vanuit de commissie, namens Nieuwpoort, Arie Visser

## DE VROUW VAN...

### Diwina, de vrouw van

dominee Christiaan Baan, vertelt.

Ik ben geboren in een klein dorpje in Groningen, genaamd Kornhorn. Daar heb ik tot mijn 6e gewoond en ben toen met mijn ouders naar Apeldoorn verhuisd vanwege het werk van mijn vader op de theologische universiteit daar. In Apeldoorn ben ik opgegroeid met mijn 2 jongere zusjes.

Ik ging daar naar de middelbare school, speelde viool in een jeugdorkest en was actief in de jeugdvereniging in de kerk van mijn ouders (chr. gereformeerd). Op mijn 18e ben ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan



studeren in Utrecht en in dat jaar ben ik ook daar op kamers gaan wonen. Na SPH ben ik orthopedagogiek gaan studeren. Tijdens mijn studie ben ik bij een christelijke studentenvereniging gegaan, genaamd SSR. Daar heb ik Christiaan leren kennen tijdens zijn bestuursjaar. In Utrecht hebben Chris en ik ons samen aangesloten bij de Jacobikerk in Utrecht. Daar heb ik in 2011 belijdenis gedaan en daar zijn Chris en ik ook getrouwd in 2011. Na allebei meerdere keren te zijn verhuisd binnen Utrecht vonden we samen een leuk plekje in een oude wijk bij het centrum. In de jaren dat we in Utrecht woonden heb ik op de jeugdafdeling van revalidatiecentrum De Hoogstraat gewerkt als pedagogisch medewerker. Daarna ook nog een tijdje als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg. Met de komst van Joël zijn we naar Bilthoven verhuisd voor wat meer ruimte. Daar werd ook Levi op de valreep nog geboren. Inmiddels wonen we alweer een jaar in Nieuwpoort en zijn de mannetjes alweer 1 en 3. We voelen ons heel gezegend in deze fijne gemeente en voelen ons thuis hier in de Alblasserwaard en in de pastorie. Ik werk met veel plezier in de jeugdzorg en de kinderen genieten van het buitenleven in de tuin, op het agrarisch dagverblijf en bij familie op de boerderij. Joël gaat inmiddels mee de kerk in, hij vindt de kinderkerk nog wel een beetje spannend. Levi vermaakt zich altijd wel bij de oppas. Met de muziekgroep en de groeigroep heb ik inmiddels ook mijn plekje in de gemeente.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, Diwina Baan

---

## OPPASROOSTER

---

2 juli	J. Brandwijk	N.vd Berg	Carolien Korevaar
9 juli	M. Blom	G. vd Graaf	Lois Visser
16 juli	C. de Bes	M. Bochanen	Marloes Blom
23 juli	<i>Dienst in Langerak</i>		
30 juli	J. Huisman	J. de Bruin	Wilke Vink
6 aug	<i>Dienst in Langerak</i>		
13 aug	M. van Hof	S. Vonk	Marije Schakel
20 aug	M. de Jong	L. Kragten	Naomi van Vliet
27 aug	M. Huisman	J. Vink	Tessa Bochanen
3 sep	C. Schippers	D. van Vliet	Elizabeth Visser
10 sep	A. Stierman	S. vd Voet	Carolien Korevaar
17 sep	M. den Hartog	D. Baan	Lois Visser
24 sep	I. Baelde	W. Oosterling	Marloes Blom
1 okt	H. vd Graaf	R. vd Vlist	Wilke Vink
8 okt	I. van Vliet	M. Brandwijk	Marije Schakel
15 okt	J. Brandwijk	M. Blom	Naomi van Vliet
22 okt	N. vd Berg	G. vd Graaf	Tessa Bochanen
29 okt	C. de Bes	J. Huisman	Elizabeth Visser
1 nov	<i>Dankdag</i>	A. vd Dool	
5 nov	M. Bochanen	J. de Bruin	Carolien Korevaar
12 nov	L. Kroon	M. van Hof	Lois Visser

---

## MUTATIES

---

### Mutaties

#### **Nieuw ingekomen:**

Mw. H. den Boer-Vuurens	Vlietzicht 14	Nieuwpoort
Dhr. J.A. de Man	Vlietzicht 3	Nieuwpoort
Dhr. W.G. Lekkerkerker	Achter het Arsenaal 2	Nieuwpoort
Dhr. H.J. den Braven	Hoogstraat 4	Nieuwpoort
Mw. M.C.J. Alblas	Hoogstraat 63d	Nieuwpoort

#### **Verhuisd:**

Mw. J.W. van de Weetering	Vuurkruidstraat 21
Dhr. D. Rietveld	Schoolstraat 11
Dhr. T.C. Visser	Nieuwpoortseweg 1

#### **Naar:**

Ameide
Gorinchem
Hoornaar

#### **Overleden:**

Dhr. C.J. van der Graaf	Korte Tiendweg 14	Nieuwpoort
Mw. H. den Boer-Vuurens	Vlietzicht 3	Nieuwpoort

#### **Belijdenis:**

Gert van Buren	Molenlaan 38	Groot-Ammers
----------------	--------------	--------------

#### **Huwelijk:**

Christiaan Baardwijk en Therese van Oudheusden  
Christiaan Visser en Rosie Smith  
Dirk Rietveld en Petra Pince van der Aa

Mogen  
liefde en trouw  
.... je nooit verlaten ....  
wind ze om je hals en  
schrijf ze in je hart.

---

# LRP

---

## LRP – Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk

In elke DDP staan de mutaties van de afgelopen tijd en aangezien DDP maar drie keer per jaar uitkomt, kan het best even duren voordat de gemeente op de hoogte is dat er bijv. een gemeentelid verhuisd is of juist nieuw binnengekomen.

In deze DDP treft u nog de gebruikelijke mutatielijst aan, maar vanaf 1 juli zullen de nieuw ingekomen gemeenteleden via de Zaaier welkom geheten worden, maar ook de vertrokken leden zullen vermeld worden.

---

## TAXI

---

### Rooster "Vijverhof Taxi"

Juli 2017 - November 2017

Dag	Datum	Ochtend Auto 1	Ochtend Auto 2	Avond Auto 1
Zondag	2-Jul	Arie Blom	Wim v. Renswoude	Teunis Voormolen
Zondag	9-Jul	Jan v.d. Dool	André v.d. Vlist	Cees v.d. Vlist
Zondag	16-Jul	Richard v.d. Dool	Arie Blom	Wim v. Renswoude
Zondag	23-Jul	Teunis Voormolen	Cees v.d. Vlist	Jan v.d. Dool
Zondag	30-Jul	André v.d. Vlist	Richard v.d. Dool	Arie Blom
Zondag	6-Aug	Wim v. Renswoude	Teunis Voormolen	Jan v.d. Dool
Zondag	13-Aug	Cees v.d. Vlist	André v.d. Vlist	Richard v.d. Dool
Zondag	20-Aug	Arie Blom	Wim v. Renswoude	Teunis Voormolen
Zondag	27-Aug	Jan v.d. Dool	Cees v.d. Vlist	André v.d. Vlist
Zondag	3-Sep	Richard v.d. Dool	Arie Blom	Wim v. Renswoude
Zondag	10-Sep	Jan v.d. Dool	Cees v.d. Vlist	Teunis Voormolen
Zondag	17-Sep	André v.d. Vlist	Richard v.d. Dool	Arie Blom
Zondag	24-Sep	Wim v. Renswoude	Teunis Voormolen	Jan v.d. Dool
Zondag	1-Oct	Richard v.d. Dool	André v.d. Vlist	Cees v.d. Vlist
Zondag	8-Oct	Arie Blom	Wim v. Renswoude	Teunis Voormolen
Zondag	15-Oct	Jan v.d. Dool	Cees v.d. Vlist	André v.d. Vlist
Zondag	22-Oct	Richard v.d. Dool	Arie Blom	Wim v. Renswoude
Zondag	29-Oct	Teunis Voormolen	Cees v.d. Vlist	Jan v.d. Dool
<b>Dankdag</b>	1-Nov	n.v.t.	n.v.t.	Richard v.d. Dool
Zondag	5-Nov	André v.d. Vlist	Richard v.d. Dool	Arie Blom
Zondag	12-Nov	Jan v.d. Dool	Teunis Voormolen	Wim v. Renswoude
Zondag	19-Nov	Cees v.d. Vlist	André v.d. Vlist	Richard v.d. Dool

Chauffeurs	Telefoon
Richard v. d. Dool	601915
André v.d. Vlist	602779
Cees v.d. Vlist	602547
Teunis Voormolen	601523
Jan van den Dool	06-53574974
Wim v. Renswoude	06-15669696
Arie Blom	601673

<b>'s ochtends:</b>	Auto 1: eerst Croymans (Julianastraat 78, Groot-Amers) Auto 1: daarna mevr. W. vd Berg (Nieuwpoortseweg 48) Auto 2: Vijverhof - oude ingang & nieuwe ingang
<b>'s avonds:</b>	Vijverhof

Bij de Vijverhof worden bij **beide** ingangen passagiers opgehaald.

---

## UW KONINKRIJK KOMT

---

Data gebedskring D.V. juli – oktober 2017

Dag en datum	Bij wie	Adres
Zondag 2 juli	Anje van Dijk	Binnenhaven 40
Zondag 16 juli	Ariena Jongejan	Waterlinie 54
Dinsdag 1 augustus	Aart Brandwijk	Graafland 83
Woensdag 16 augustus	Anje van Dijk	Binnenhaven 40
Vrijdag 1 september	Ariena Jongejan	Waterlinie 54
Zondag 17 september	Jan van den Dool	Binnenhaven 42
Zondag 1 oktober	Aart Brandwijk	Graafland 83
Maandag 16 oktober	Ariena Jongejan	Waterlinie 54

Tijd: van acht tot negen uur op zondag na de avonddienst.

"UW KONINKRIJK KOMT"



Met dit gebed bidden we dat merkbaar en zichtbaar wordt dat God Zijn rijk bouwt in deze wereld.

Ja, ook in Nieuwpoort. Daar verlangen we als volgelingen van Jezus naar.

Soms denken we: "HEERE, waar bent U en waar blijft Uw rijk?" Het lijkt wel dat de duivel aan de winnende hand is. Maar dat is niet waar.

Als we dit gebed bidden, betekent dit ook een streep door onze eigen koninkrijken.

En dat doet pijn. Toch is dat het beste: dat God de Koning is van ons leven.

Hartelijk uitgenodigd voor de gebedskring op 1 of meerdere van bovengenoemde avonden.

---

## DE GEMEENTEBIBLIOTHEEK

---

### Nieuws van de gemeentebibliotheek

In de afgelopen periode hebben we weer verschillende boeken kunnen kopen.

Over 2 van deze aankopen, kunt u hier iets lezen:



#### Een toegewijde moslim ontdekt Jezus' liefde

In dit boek doet Nabeel Qureshi verslag van zijn onverwachte reis vanuit de islam naar het christendom.

Nabeel groeit op in een liefdevol islamitisch gezin. Hij leeft voor Allah en zijn familie, maar de twijfel slaat toe als hij in aanraking komt met het evangelie van Jezus. Bijzondere dromen, christelijke vrienden en veel studie in de Bijbel leiden tot een hartverscheurend dilemma. Moet hij kiezen voor zijn familie en hun religie of volgt hij Jezus? Een krachtig verhaal over de botsing van twee religies, maar ook over de vrede die uiteindelijk in Jezus te vinden is.

*Door dit verhaal te lezen word je mijn reisgenoot door het leven en leer je me heel persoonlijk kennen. Ik bid dat jij door een ontmoeting met de levende God net zo'n metamorfose zult ondergaan als mij is overkomen. Het leven dat ik nu leid, inclusief mijn wandel met God en de relatie met mijn vrouw, is één grote zegen; het is veel*

*mooier dan ik ooit had kunnen dromen toen ik nog moslim was'.*

NABEEL QURESHI



### Samenvatting

Maryam en Marziyeh werden in 2009 gearresteerd in Iran vanwege afvalligheid van de Islam en het verspreiden van het christendom. Ze werden overgebracht naar de gevreesde Evin-gevangenis in Teheran alwaar ze na 259 dagen tot ieders verrassing vrijgelaten werden.

Mensen all over the world hadden voor hen gebeden.

In Gevangen in Iran vertellen ze van hun wonderlijke tijd in de gevangenis. De plek die bekend staat als een hel, werd een plek van liefde en hoop voor velen

Op youtube staat een fragment over dit boek:

<https://www.youtube.com/watch?v=ncz0-2bMHDU>

## JARIG

Dhr. J. Stigter	Vlietstraat	2	2965BE	NIEUWPOORT	1-7-1926
Mevr. T.M. Boele - Maasland	Polderstraat	18	2965BA	NIEUWPOORT	1-7-1941
Mevr. K.A. Suur - Alkema	Vlietzicht	138	2965CG	NIEUWPOORT	11-7-1933
Mevr. A. Croymans - van der Harst	Julianastraat	78	2964BS	GROOT-AMMERS	12-7-1935
Dhr. K. Renes	v.d. Boetzelaerlaan	38	2967XC	LANGERAK ZH	14-7-1939
Mevr. W. Stigter - Loeff	Vlietstraat	2	2965BE	NIEUWPOORT	15-7-1929
Mevr. J. den Braven - de Jong	Vlietzicht	155	2965CG	NIEUWPOORT	25-7-1932
Dhr. A. Rozendaal	Vlietzicht	22	2965CG	NIEUWPOORT	25-7-1939
Mevr. N. van der Graaf - Bootsman	Heulkamp	25	2965CD	NIEUWPOORT	29-7-1938
Dhr. A. van der Graaf	Heulkamp	25	2965CD	NIEUWPOORT	3-8-1935
Mevr. A. Verhoef - de Hoop	Vlietzicht	227	2965CG	NIEUWPOORT	5-8-1933
Mevr. J. van Erk - van Doren	Vlietzicht	85	2965CG	NIEUWPOORT	29-8-1930
Dhr. R. Ansink	Bij de Waterschuur	21	2965AN	NIEUWPOORT	31-8-1941
Dhr. J.H. Slob	Hoogstraat	32	2965AL	NIEUWPOORT	31-8-1941
Dhr. C. Mudde	Vuurkruidstraat	18	2965CH	NIEUWPOORT	1-9-1937
Mevr. H. Vonk - Vuurens	Vlietzicht	221	2965CG	NIEUWPOORT	5-9-1929
Mevr. J. Maurice - Stuye	Irenestraat	2	2964BL	GROOT-AMMERS	9-9-1939
Mevr. H.C. de Jong - van Egteren	Vlietzicht	111	2965CG	NIEUWPOORT	11-9-1929
Mevr. G. Mudde - van Leeuwen	Vuurkruidstraat	18	2965CH	NIEUWPOORT	13-9-1941
Mevr. J. Ouwerkerk - van Beuzekom	Vlietzicht	23	2965CG	NIEUWPOORT	13-9-1930
Dhr. P. Vermeulen	Liesdel	25	2965AR	NIEUWPOORT	15-9-1942
Dhr. A. Ooms	Binnenhaven	20	2965AC	NIEUWPOORT	24-9-1941
Dhr. J. van der Laan	Vlietzicht	9	2965CG	NIEUWPOORT	29-9-1927
Dhr. C. de Bondt	Vlietzicht	201	2965CG	NIEUWPOORT	1-10-1935
Mevr. A.J. Jongeneel - Versluis	Vlietzicht	72	2965CG	NIEUWPOORT	9-10-1940
Dhr. A. Spek	Schoonhovenseveer	15	2964GB	GROOT-AMMERS	11-10-1927
Mevr. H. de Bruin - van Veggelen	Nieuwpoortseweg	76	2965AW	NIEUWPOORT	14-10-1936
Dhr. J.A. van der Ham	Vlietzicht	16	2965CG	NIEUWPOORT	15-10-1936
Mevr. G.D. van Geenhuizen - Schipper	Binnenhaven	33	2965AB	NIEUWPOORT	16-10-1942

Dhr. J.A. de Man	Vlietzicht	3	2965CG	NIEUWPOORT	20-10-1924
Mevr. A. Slob - Stigter	Hoogstraat	32	2965AL	NIEUWPOORT	24-10-1941
Dhr. H. van Meerkerk	Liesdel	14	2965AS	NIEUWPOORT	27-10-1940
Dhr. E. Bakker	Vlietzicht	115	2965CG	NIEUWPOORT	28-10-1928
Mevr. A. Ouwerkerk - Vonk	Nieuwpoortseweg	38	2965AW	NIEUWPOORT	29-10-1931
Dhr. B. den Hartog	Korte Tiendweg	16	2965AP	NIEUWPOORT	3-11-1942
Mevr. N. van der Ree - de Vries	Vlietzicht	81	2965CG	NIEUWPOORT	5-11-1939
Dhr. W.G. van As	Liesdel	33	2965AR	NIEUWPOORT	5-11-1937
Dhr. T. van Beuzekom	Vlietzicht	102	2965CG	NIEUWPOORT	8-11-1935
Mevr. J.W. Mak - van Hees	Waterlinie	50	2965CC	NIEUWPOORT	8-11-1933
Dhr. J. Karsch	Nieuwpoortseweg	50	2965AW	NIEUWPOORT	15-11-1935

**Gemeentedag 2017**

**SAVE THE DATE**

**D.V. zaterdag 16 september**

# NIEUWSFLITS

---

## VAN DE JEUGDDIAKEN

---

Beste gemeenteleden,

Een gevoel van 'oud en nieuw' voel ik in mij boven borrelen, ook al was het gisteren bijna dertig graden. Oud, omdat ik terugkijk op alle activiteiten die dit winterwerk weer achter ons liggen. Wat is er veel gedaan. En wat heeft de jeugdleiding zich weer hard ingezet. Een bingo-avond als jaarfeest van Immanuel, vieringen in de Vijverhof georganiseerd door de Vita, alle avonden en ochtenden, kamp in ...

O, misschien wat klein, weet u wat? vraagt u het de leiding zelf eens! Of nog beter, trek er gelijk eens enkele jongeren bij! Want u bent ook geïnteresseerd in alle activiteiten die onze jeugd onderneemt. En hoe die leiding altijd weer op die creatieve ideeën komt. Gemeente zijn we met elkaar. Start maar eens een zoektocht, ga de uitdaging aan:

- waarom moesten we op het Vita Nova kamp oude sokken meenemen?
- waardoor had Tessa er op een gegeven moment zelfs drie? Van oorspronkelijk die twee oude sokken...
- waar is de complete prijzenset gebleven met het bingojaarfeest van Immanuel? Sommigen Baelde enorm...
- en de slagroomschnitte die de jeugddiaken won, wat moest ie daar Esmee?
- waarom waren de kruisen die in de kerk stonden roze en blauw?
- hoe lang de heenreis duurde naar het kamp van de Vita Nova, afgelegd op Hemelvaartsdag, geen Baan teveel...
- waar de jeugdleiding ter afsluiting is gaan eten?

Vraagt u het eens...informeer naar elkaar en interesseer u in elkaar. Samen zijn we gemeente, samen...

Tegelijk ook een 'nieuw' gevoel. Binnen het jeugdwerk vindt weer verandering plaats van leiding. Henk, Miranda en Nelleke van de Vita en Ina van Immanuel gaan na prachtige jaren stoppen, Mielus van de kinderkerk schuift door, Toni komt in beeld...Hoe zal alles in het nieuwe seizoen zijn plekje weer krijgen?

Ook kinderen schuiven door. In de kinderkerk zien we kinderen onderaan aanschuiven en 2 juli tijdens de overstapdienst zien we de oudsten de kinderkerk verlaten, een Bijbel ontvangen en wekelijks weer een A4 krijgen om nu op deze manier de dienst te gaan volgen. De kinderkerk gaat er in de grote vakantie even tussenuit. Maar dan komt ook al snel de VBW 2017 weer.

De laatste week van de vakantie gaan we weer plaats nemen in de grote tent op de ijsbaan en Jezus groot maken met liederen, Bijbelverhalen en creativiteit.

Oud en nieuw, maar eigenlijk gaat het natuurlijk constant door. Laten we daar allemaal deel van uitmaken. Fysiek, door elkaar te zien en geestelijk, in gebed. Draag ook zeker de kinderen en jongeren in uw gebed op aan onze grote Vader...Hij is en blijft altijd dezelfde.

De jeugddiaken





# Hoi!

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb jij zin met ons mee te survivalen in de zomervakantie van 2017? Vind je het leuk om met elkaar te zingen, spellen te doen en naar verhalen te luisteren? Kom dan naar de Vakantie Bijbel Week op de ijsbaan tussen Nieuwpoort en Langerak! Het wordt een (T)Op Survival Week!

**Wanneer: 15 t/m 18 augustus 2017**

Tijden:

Dinsdag 15 augustus: 18:30 – 19:30 'inloop avond'. Neem je vader, moeder, opa en oma gerust mee!

Woensdag 16 augustus: 9:30 - 12:00

Donderdag 17 augustus: 9:30 – 12:00

Vrijdag 18 augustus: 9:30 - 12:00. 's Avond hebben we de afsluitingsavond!

Hier krijgen jullie in de week nog een apart briefje voor mee.

**Waar: 'Ijsbaan' tussen Nieuwpoort en Langerak**

**SURVIVAL JE MET ONS MEE? WE HOPEN JE TE ZIEN!**



## VAN DE CLUB

We mogen weer terugkijken op een mooi clubjaar! De avonden zijn altijd erg druk en trouw bezocht door de kinderen vanuit onze gemeente maar ook uit diverse kerken om ons heen.

We zijn weer erg creatief geweest. We hebben een pop van brooddeeg gemaakt, met dank aan Jan van Dam voor het materiaal. Ook hebben we in het kader van Pasen 2 grote kruisen gemaakt. Wellicht hebben jullie deze zien staan in de kerk tijdens de Paasdiensten?

De laatste avond hebben we met elkaar genoten van een echte Club High Tea. Iedereen heeft hier wat lekkers voor meegenomen. Dat was erg smullen! Ook waren we weer aan de beurt om dit jaar de Paasviering in de Vijverhof te houden. Na het zingen en het verhaal hebben we allemaal spelletjes gedaan. Dit hebben zowel de kinderen als de ouders erg leuk gevonden.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen. Ina heeft zich vanaf 2010 ingezet voor de club waarvoor ook vanaf deze plaats nog hartelijk dank! Ook willen we Simone bedanken voor het invallen tijdens het zwangerschapsverlof van Sanne. Ze hebben beide een leuke kaart met foto's van alle kinderen gekregen zodat ze nog eens aan ons kunnen denken als ze op dinsdagavond rustig op de bank zitten!

Groeten van Dirk, Huibert, Ina, Sanne en Simone



## OP BEZOEK BIJ MEVROUW MUIJS

Bezoek dinsdag 7 maart bij Mevr. Muijs door de Vita Nova.

We hadden om half 8 op het kerkplein verzameld en we gingen allemaal met 1 van de leiding naar een adres. Wij gingen met Miranda naar mevr. Muijs in de Polderstraat. We werden hartelijk ontvangen en binnen rook het heerlijk: mevr. Muijs had appelflappen gemaakt, nou die gingen er wel in! Onder het genot van een bakkie en een (nog) warme appelflap hebben we eerst een beetje over van alles en nog wat gepraat. Toen de koffie en de appelflap op waren, hebben we vragen gesteld aan Mevr. Muijs. Deze vragen hadden we met elkaar al tijdens een Vita-ochtend met elkaar opgesteld en bedacht. Een vraag was bijvoorbeeld; Moest u vroeger naar de kerk en ging u graag naar de kerk? Mevr. Muijs vertelde dat ze idd naar de kerk "moest", maar dat niet zo ervaren heeft destijds. Ze moesten altijd ruim 3 kwartier lopen, heen en terug! Maar als kind wist je niet beter, vertelde ze, dus dat deed je gewoon. Ook vond ze het fijn in de kerk en wist al heel jong dat ze God nodig had in haar leven.

Een andere vraag was of ze weleens twijfelt of getwijfeld heeft aan God? Daarop antwoordde zij: "nee, ik heb nooit getwijfeld of God wel bestaat". Natuurlijk heeft ze dingen meegemaakt in haar leven die moeilijk waren en soms nog zijn, maar Gods nabijheid in deze dingen heeft ze altijd ervaren en is haar tot steun geweest.

Toen hebben we gevraagd of ze een "favoriete" psalm of Bijbelgedeelte heeft en of zij die met ons wil delen?

Psalm 121 is haar trouwpsalm ('k sla d'ogen naar 't gebergte heen) en ook psalm 25 ; 7 vindt ze erg mooi.

(Gods verborgen omgang vinden). Haar trouwtekst was Gen. 24;67 (Izak trouwt met Rebekka).

Mevr. Muijs mist haar man en ook haar moeder heel erg. Maar het lukt haar om van de kinderen en kleinkinderen te genieten en dankbaar te zijn voor haar gezondheid. Ook vindt ze afleiding in breien, puzzelen en gaat ook helpen met het snoep inpakken voor de kerk. Op onze vraag of ze het leven nu ze wat ouder is nog steeds de moeite waard vindt, antwoordt ze dan ook volmondig en gelijk: JA! Op onze laatste vraag wat ze van de jeugd vindt en denkt zegt mevr. Muijs glimlachend: "Tja, wat ik daarvan denk..."? "Ik vind het soms wel een beetje lastig hoe dat tegenwoordig is en gaat. Vooral het gebruik van mobiele telefoons, of zeg maar gerust teveel gebruik daarvan vind ik soms storend, maar vooral ook jammer. Het is veel fijner om met elkaar in gesprek te gaan, en waardevoller. Dat is wel veranderd ten opzichte van vroeger. Ook de kerkgang wordt niet meer zo serieus genomen tegenwoordig, dat vind ik wel verdrietig soms....Dat heeft natuurlijk met de tijdgeest te maken, maar ik vind dat echt wel jammer....

We sluiten het gesprek af en bedanken haar voor de gastvrijheid en de heerlijke appelflap! Miranda eindigt met gebed en we nemen afscheid van elkaar. Met elkaar fietsen we terug, naar het huis van Miranda. Daar komen we nog even bij elkaar om onze bezoeken met elkaar te bespreken en te delen, en drinken nog wat met elkaar. Zo kunnen we terugkijken op een fijne avond, waarin oud en jong met elkaar in gesprek waren.

Dankbaar en mooi om dit met elkaar te kunnen doen!

Thomas, Geert & Miranda

## OP BEZOEK BIJ MEVROUW BOS

7 maart hebben we met de Vita Nova enkele ouderen bezocht. Als jeugd hadden we vragen bedacht die we aan de ouderen wilden vragen. Wij, Esther, Nelleke en William zijn op bezoek geweest bij Mevrouw Bos op de Binnenhaven. Het was vroeger voor Mevrouw Bos heel gewoon om naar de kerk te gaan, het was geen verplichting maar je ging gewoon mee. Ze vertelde ook verhalen over de oorlog en de bevrijding wat veel indruk op ons maakte. Ook vertelde ze over momenten dat ze twijfelde aan het geloof en God, maar telkens als ze dat deed was God degene die haar weer terug riep naar het geloof. Ze sloot af met iets wat voor haar geldt, maar wat ze ook ons wilde meegeven: God was er, God is er en God zal er altijd zijn!

William en Esther

## OP BEZOEK BIJ FAMILIE VAN DER WEERD

Ons bezoek was bij meneer en mevrouw Van der Weerd uit de Waterlinie. Tessa, Minte en Henk reisden af met als doel een mooi gesprek te voeren. De koffie stond klaar en mevrouw Van der Weerd had wat lekkers gebakken. Nadat we ons voorgesteld hadden zijn we in gesprek gegaan met de vragen die we samen hadden opgesteld. We hebben veel gesproken over vroeger en hoe de kerk in de loop der jaren is veranderd. Henk heeft afgesloten met gebed. Meneer en mevrouw Van der Weerd waren erg gastvrij!

Na ongeveer anderhalf uur hebben we nog samen met de andere groepjes bij Miranda wat gedronken om onze ervaringen te delen. Voor herhaling vatbaar ;) Groetjes, Henk, Tessa en Minte





### OP KAMP – DEEL 1

Ik vind het elk jaar wel weer een verrassing waar we heen gaan en wat het programma wordt. Maar helaas is het kamp van dit seizoen alweer voorbij. Wat was het weer onwijs leuk en fijn om mee te kunnen gaan. Ook hadden we enorm veel geluk gehad met het weer! Het programma van het kamp was ontzettend leuk. Toen we woensdagavond aan kwamen in het kamphuis, hebben we met zijn allen de voetbalwedstrijd gevolgd, onze bedden op gemaakt en zijn we op tijd gaan slapen. Op donderdag zijn we

naar de kerk geweest in Valkenburg, daar hebben we een mooie dienst gevolgd met daarna een kopje koffie of thee. Minte heeft na de dienst op de piano gespeeld, wat ontzettend mooi was. Bij het kamphuis hebben we gewacht op onze visite die vanuit Nieuwpoort kwam. We hebben heerlijk gesmuld van de zelfgemaakte tosti van Nelleke. Daarna hebben we spellen gedaan, heerlijk gegeten en een dropping gehad. Op vrijdag zijn we eerst naar Margraten geweest, in Maastricht hebben we een spel gedaan en in de avond hebben we karaoke gedaan. Zaterdag hebben we als afsluiting van kamp met zijn allen gegeten bij de Mac. We hebben serieuze gesprekken gehad op kamp en er waren gesprekken vol met fantasie. Al met al was het weer een fantastisch kamp met super leuke mensen. In ieder geval heb ik ervan genoten!

### OP KAMP – DEEL 2

Het was een zonnige dag toen wij, de dominee en zijn vrouw, Pieter van Hof en Elizabeth Visser, een dag de Vita Nova gingen bezoeken die op kamp waren in St. Geertruid. Na een autoreis van drie uur(!), deze is normaal gesproken één uur en 50 minuten, kwamen we daar aan. Ondertussen was het kwart voor drie en gingen we eerst eten. Na het eten werd de vaat opgeruimd en werden de sokken tevoorschijn gehaald. Sokken? Op een warme dag? Ja, u leest het goed. Want op het programma stond het spel sokkenroof. Iedereen trok z'n sokken aan en de groep werd in tweeën gedeeld. Het doel van het spel was om met je groep alle sokken van de andere groep te veroveren. Ja, dit betekende dus dat je de sokken bij de ander moest uittrekken en dit leverde wel wat geworstel op. Maar het is gelukt. Daarna werd er een rustiger spel gespeeld. Waar het uiteindelijk allemaal omging, was paaltjes omgooien. Daarna werd er nog een aantal keer paaltjesvoetbal gespeeld wat behoorlijk wat hilariteit opleverde. Na al deze spellen gingen we terug naar het kamphuis, waar de BBQ al klaarstond. Enkele dames gingen aan het werk om de salade klaar te maken, terwijl de rest lekker buiten ging zitten. Na het eten en de koffie was het voor ons weer tijd om terug te keren naar 'De Poort'. De terugreis was trouwens een meevallertje. Het duurde slechts één uur en drie kwartier voordat we thuis waren.



Groetjes, Elizabeth

---

## KINDERKERK TIMOTHEUS

---

Groot nieuws vanuit de kinderkerk; Juf Tina heeft een baby gekregen! We hadden al een hele tijd geleden een mooi boek gemaakt met elkaar waarin alle kinderen een tekening hadden gemaakt over de nieuwe baby en hoe hij/zij zou gaan heten. Gelukkig weten we het nu; Lucas, een heel lief, gezond jongetje die we over drie jaar graag welkom heten bij ons op de kinderkerk! We hebben een mooie slinger gemaakt die opgehangen is in zijn kamertje. Juf Tina komt met Lucas snel een keer bij ons langs.

Op D.V. 2 juli hebben we de overstapdienst. Dan zal er een aantal kinderen (helaas) afscheid nemen van de kinderkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn om deze kinderen te verwelkomen in de groep van kinderen die tijdens de preek in de kerk blijven en aan de hand van een boekje de preek verwerken.

Na de overstapdienst hebben we even vakantie, maar op D.V. 20 augustus heten we alle kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar weer van harte welkom!

Een hartelijke groet van de leiding van de kinderkerk. Groetjes, Paulien en Maartje



## KLEURWEDSTRIJD.

### DOE MEE!

Doe je ingekleurde kleurplaat voor 1 september in de brievenbus op Henneperstraat 19 en wie weet win jij een leuke prijs!



Mijn naam: \_\_\_\_\_  
Ik ben \_\_\_\_ jaar