

[Typ hier]

## Kerkblaadje zondag 29 februari

Welkom kinderen van 8 tot 12 jaar. Fijn dat jullie meekijken en luisteren. Het is fijn dat het nog zo kan. Pak je spullen maar en ga aan het werk!

Bijbellezing: Johannes 14: 8 – 14.

Vragen: 1. Wat valt op bij Filippus als je hem vergelijkt met de andere discipelen?

2. Waarom had Filippus van alle discipelen waarschijnlijk het beste in onze tijd gepast?

3. In welke vier Bijbelverhalen komt Filippus naar voren?

4. Welke twee hele mooie dingen zegt Jezus tegen Filippus?

**Vissers van mensen**  
Jezus' discipelen

Trek een lijn van de namen van de discipelen naar de beschrijving over hem.

Petrus		tollenaar
Andreüs		zoon van Zebedeüs, en broer van Jacobus
Jacobus		ook wel Didimus genoemd
Johannes		broer van Johannes
Filippus		zijn naam betekend 'rots'
Matteüs		heeft Jezus verraden
Tomas		zoon van Alfeüs
Jacobus		broer van Petrus
Simon		hij bracht Nathanaël bij Jezus
Judas		een Kananeüs, ook wel 'de Zeloot' genoemd

Hier zijn wat bijbelteksten om je te helpen.  
Mat. 4:18-21, 10:2-4, 16: 17-18  
Marc. 3:14-19  
Joh. 1:43-51, 11:16  
Hand. 1:13

Welke 2 namen staan niet op de lijst?  
\_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_

[Typ hier]

## Wandelen met God

los de puzzel op



Horizontaal

Verticaal

2. wie is de wegwijzer?
  3. als het moeilijk is zal Hij je...
  5. waar mag je met de Here God praten?
  7. je bent .... als je ontzag hebt voor de Heer
  8. tijdens het wandelen ...je met elkaar
  10. dit heeft God met zijn kinderen....
  11. om te kunnen wandelen moet je.....
  13. wat is Gods routekaart?
  14. wie wandelde met God?
1. wat is een ander woord voor wandelen met God?
  4. om de stem van God te horen moet je?
  5. wanneer mag je met de Here God praten?
  6. als je achter je kijkt zie je....
  9. wie is de weg?
  12. wat is een ander woord voor bidden?

Hieronder zien we voetstappen die we gaan richting het kruis en de opstanding!

