

# Kerkblad Nieuwpoort



Welkom allemaal!  
Vandaag is het zondag 30  
mei 2021.

De dienst is ter voorbereiding op  
het Heilig Avondmaal. We lezen  
uit: **Handelingen 9: 1-9**

De vragen bij de prediking n.a.v. Handelingen 9: 5

1: Wat zegt Jezus tegen Paulus?

---

---

2: Waarom schrikt Paulus daar zo van?

---

---

3: Wat zou Jezus tegen jou zeggen?

---

---

4: Denk je dat Hij vandaag tegen jou praat?

---

---

## SAULUS EN PAULUS

Het verhaal gaat over Saulus, maar misschien ken je hem wel beter als Paulus! Paulus speelt een belangrijke rol in het Nieuwe Testament: hij reist rond en schrijft brieven om overal het goede nieuws over Jezus te vertellen. Saulus is een Joodse man. Veel Joden

hadden in die tijd een Hebreeuwse en een Griekse naam. De naam Saulus komt van de Hebreeuwse naam Saul. Dat betekent: hij om wie gevraagd is. Saul is ook de naam van de eerste koning van Israël uit de stam Benjamin (1 Samuel 9). De Griekse naam Paulus betekent: klein, of: gering.



Zoek de  
verschillen:



Hoeveel keer vind je de naam van Saulus?

..... keer.

M F N U R V X N E O S A U L U S  
 T O L A R E T R F U S L E S N P  
 O E G J O S A U L U S A O A S V  
 R L A D U S A U L U S P U U S L  
 Q T H L L D A U S Z H G L L A S  
 I S U C L S A U L U S U M U U L  
 S A U L U S L S V U A A M S L S  
 S U E I S U N A L S S E U D U K  
 E L L Z A T S U U C Z L S L S S  
 M U V S U E A L X N U M X U U O  
 L S E B L S U U R A P G L L X S  
 I E C L U A L S S Y S U U I U N  
 M A E L S I U X C E A A E L E N  
 E S U R A S S L P S S W U W S C  
 F A E K I G F M L L T A U C N O  
 S Y R M L E H O E I S E T Y D T



Zoek de tegenstellingen:

liefhebben      ZIEN      haten  
 op ZIEK      raak  
 alleen      RIJK      samen      VOOR  
 arm      GEZOND  
 dun      donker      dik  
 DICT nat      open      achter  
 BLIND      droog      MIS      onder

Welke dominee is er vanmorgen? .....

We lezen met elkaar uit het boek .....

Dit boek is geschreven door Mozes / Noach / Lukas\*.

Saulus was een apostel/ profeet / Farizeeër\*.

Bij elkaar waren er 11 / 12 / 13\*.

Saulus was zijn Griekse naam. In het Hebreeuws heette hij .....

En in het Latijn .....(dat betekent: de kleine).

Hij was heel ijverig voor God en helemaal gericht op het houden van de wetten. Want, als je je maar goed aan alle geboden hield dan zou alles goed komen met God.

Saulus had een grote hekel aan christenen/ kinderen / priesters\*.

Waarom? Omdat zij in Jezus geloofden.

Vreselijk! Want die Jezus was gestorven aan een kruis. In de bijbel staat dat wie aan het kruis hangt niet bij God hoort. Hoe kan Jezus dan de Redder zijn? De volgelingen van Jezus zijn echt een gevaar want ze gaan overal over die Jezus vertellen. En straks gaat iedereen dat geloven / opschrijven / raar vinden\*.

Saulus gaat daarom naar de hogepriester / zijn vader / de koning\* en vraagt of deze brieven wil schrijven voor de synagogen in Jericho / Damascus / Bethlehem\*.

In die brieven staat de Saulus toestemming heeft om de christenen die hij daar vindt gevangen te nemen en mee terug te nemen naar Jeruzalem.

\* Streep de foute antwoorden door!

Kun jij Saulus helpen de weg te vinden naar Damascus?



Een fijne zondag toegewenst allemaal en tot volgende week!