

Kerkblad Nieuwpoort



Welkom op zondag 14 februari 2021.

Wat leuk dat je weer moedoet met het kerkblad!

Wij lezen vanmorgen uit: Marcus 2: 18 – 22

Vraag 1: Wat is vasten?

Vraag 2: Waarom hoeven de discipelen van Jezus niet te vasten?

Vraag 3: Hoeven Zijn discipelen dan nooit meer te vasten?

Vraag 4: Moeten wij vasten?



WIJNZAKKEN

Wijn werd in houten vaten of in kruiken van klei bewaard, of in zakken die van dierenhuid waren gemaakt. Zo'n zak kon je makkelijk meenemen, omdat hij minder zwaar was en niet snel kapotging. En hij kon wat uitrekken als de wijn ging gisten. Maar als het leer oud werd, kon het uitdrogen en scheuren.



VASTEN

De schriftgeleerden in het verhaal vragen waarom de leerlingen van Jezus niet vasten. Vasten betekent dat je een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een dag, niets eet en soms ook niets drinkt. Bij sommige Joodse feesten hoort een dag vasten, bijvoorbeeld bij Grote Verzoendag. Maar soms vastten mensen ook omdat ze verdrietig waren, of omdat ze op die dag extra aan God wilden denken. Joden vasten ook nu nog op bepaalde dagen. En ook sommige christenen doen dat, bijvoorbeeld in de weken voor Pasen: de veertigdagentijd. Ze eten dan bijvoorbeeld geen vlees of geen zoete dingen.



	Makkelijk	Beetje moeilijk	Erg lastig
Spreek met respect over mensen die je uitschelden.			
Als iemand iets van je pakt, vraag het dan niet terug.			
Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.			
Leen geld uit zonder het terug te verwachten.			
Vergeef mensen als ze fouten maken.			
Als iemand je een klap geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant, dan kan hij of zij je nog een keer slaan.			
Houd van je vijanden.			
Als je je zakgeld geeft aan een goed doel, laat dat dan niet aan anderen weten.			

De woorden van Jezus lijken op een nieuwe jas.

Vouw je eigen jas en schrijf daar een uitspraak van Jezus op waar je de komende tijd extra op wil letten.

WAT HEB JE NODIG?

* HET WERKBLAD MET DE VOUWINSTRUCTIE * EEN A4 PAPIER * POTLODEN EN STIFTEN



Veel plezier met de opdrachten!

En een fijne (Valentijns) zondag toegewenst!