



Vertrek april 2020

Dag 1 Maandag 27 april

- Vertrek van Amsterdam naar **Ben Gurion, Israël**.
- Onze Nederlandstalige gids staat op ons te wachten en vanaf de luchthaven gaan we per luxe touringcar naar het noorden.
- Onderweg maken we een korte stop bij de Carmel met uitzicht over de Jizreel vallei. Op het **Carmel gebergte** zien we de plek waar de profeet Elia de **priesters van Baäl** heeft uitgedaagd.
- Overnachting in **kibbutz Degania**, Israëls eerste kibbutz.

Dag 2 Dinsdag 28 april

- Vandaag gaan we naar **de Berg van de Zaligsprekingen**. Vanaf deze plaats lopen we naar beneden en staan stil bij de zaligsprekingen uit Mattheüs 5.
- Hierna brengen wij een bezoek aan **Tabcha**, de plaats van de broodvermenigvuldiging heeft plaatsgevonden. Tabcha is prachtig gelegen aan het water van het meer van Galilea. Het is tevens de plek waar Petrus tot drie maal toe gevraagd heeft "Heb je Mij lief"?
- In de middag bezoeken we de ruïnes van **Capernaum**. Vanuit deze historische plaats gaan wij via de Jordaanvallei op naar Jeruzalem.
- We gaan op naar Jeruzalem, onderweg maken we een stop bij de opgravingen en **mozaïeken van Beith Shean**. De oudste resten die gevonden zijn dateren van 5000 voor Christus
- **Beith Shean** ligt in het noorden van Israël. Deze oude stad is in vroegere tijden verwoest door een aardbeving
- **De opgravingen** bleken gelukkig in goede staat te verkeren, zodat het mogelijk was een reconstructie te maken. Hierdoor krijgen we een goede indruk hoe de stad vroeger eruit heeft gezien. Het oude aquaduct is fascinerend en de mozaïekvloeren zijn schitterend. Dit was tevens de plaats waar koning Saul werd gedood. Hier werden zijn lichaam en dat van zijn drie zonen opgehangen aan de muren van de stad.
- Diner en overnachting in het **Jerusalem Tower**.

Dag 3 Woensdag 29 april

- Na een heerlijk Israëlisch ontbijt gaan wij onderweg. Deze ochtend bezoeken we de **doopplaats Qasr al Yahud**.
- Daarna gaan wij naar **Massada**, een symbool van Joods verzet tegen de Romeinen. Wij krijgen uitleg hoe deze gebeurtenis nog steeds van invloed is op de Israëlische samenleving en het leger.
- De **Oase van Ein Gedi** bezoeken we vroeg in de ochtend, zodat we hopelijk een glimp kunnen opvangen van klipdassen en ibexen. De natuur ontwaakt en zo ook de dieren en de vogels. We lopen tot aan de vierde waterval, Davids waterval, om zo een schitterend uitzicht te hebben over de Dode Zee. Als we onze Bijbel openslaan, staan we stil bij het verhaal van David en koning Saul. *David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi.*
- Samen drijven op de **Dode Zee**. Heerlijk, wat een ontspannen moment. Wist u dat de modder van de Dode Zee ook goed is voor de huid? Het insmeren met modder levert zeker mooie plaatjes op.
- Diner en overnachting in Jeruzalem, **Jerusalem Tower**.

Dag 4 Donderdag 30 april

- Vanochtend brengen wij een bezoek aan een van de bekendste plekken in Jeruzalem, de **Klaagmuur**. Deze plaats wordt ook wel de Westelijke muur genoemd of de Kotel.
- We maken de feestvreugde mee van de **Bar Mitswa** bij de Klaagmuur.
- **Yad Vashem** is de nationale Joodse gedenkplaats (museum) voor de ongeveer zes miljoen Europese joden die door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.
- We brengen een bezoek aan de **Menorah** in de buurt van het parlamentsgebouw de Knesset. De kunstig ontworpen Menorah vertelt de geschiedenis van het Joodse volk tot duizenden jaren geleden. De bronzen Menorah is meer dan 4 meter hoog en weegt 4 ton.
- Diner en overnachting in Jeruzalem, **Jerusalem Tower**.

Dag 5 Vrijdag 1 mei

- We beginnen onze dag met een heerlijk Israëliisch ontbijtje.
- Deze ochtend staat in het teken van de Oude Stad van Jeruzalem. We lopen de **Via Dolorosa**, de lijdensweg, en eindigen bij **de Grafkerk**.
- Op vrijdag is het in de Arabische **souk** een gezellige drukte, hier gaan we deel van uitmaken en proeven de sfeer van het oosten.
- We maken het inluiden van **de Shabbat** mee aan **de Kotel (Klaagmuur)**. Deze bijzondere wekelijks terugkerende feestelijke vreugde, zeker een hoogtepunt van deze reis. Bijzonder indrukwekkend om de Shabbat samen met het joodse volk te vieren.
- **Shabbat maaltijd** bij joodse mensen thuis.
- Overnachting in Jeruzalem, **Jerusalem Tower**.



Dag 6 Zaterdag 2 mei

- Op zaterdagochtend maken we in de **Grote Synagoge** een traditionele Shabbatdienst mee.
- In de middag gaan we naar Bethlehem. We bezoeken de **velden van Efratha** en maken kennis met de Palestijnse Pastor **Steven Khoury**, de enige christelijke pastor die nog in Bethlehem wekelijks diensten belegt in zijn kerk.
- We brengen een bezoek aan de **Geboortekerk** en nemen de tijd om te winkelen.
- 's Avonds brengen we een bezoek aan **de Tower of David**. Hier genieten we van **klank- en lichtspel** over de **geschiedenis van Jeruzalem**.
- Overnachting in Jeruzalem, **Jerusalem Tower**.

Dag 7 Zondag 3 mei

- Vandaag begint onze dag op **de Olijfberg**. Vanaf de top van de Olijfberg hebben wij een adembenemend uitzicht, het klassieke panorama van Jeruzalem. Een prachtige plaats met zicht op de Oude Stad en haar omgeving.
- We dalen de berg te voet af en houden een **overdenking** in de hof van **Gethsemané**.
- We hebben een korte samenkomst in de kerk van tranen.
- Via de **de Stefanuspoort** gaan we naar het badwater Bethesda en naar de kerk van St. Anna.
- Overnachting Jeruzalem, **Jerusalem Tower**.

Dag 8 Maandag 4 mei

- Vandaag is onze laatste dag **in Israël**.
- We sluiten deze bijzondere reis af met een bezoek aan de Graftuin. Een oase van rust en een prachtig aangelegde tuin. **De Graftuin** is een geschikte plaats voor gebed en overdenking
- We willen dan ook graag stilstaan bij het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Messias.
- Het is tijd om naar het vliegveld te gaan voor onze reis naar **Nederland**.

