

# Kerkboekje Nieuwpoort



Goedemorgen jongelui! Fijn dat jullie er weer mee doen op deze zondag morgen.  
Vanochtend is het thema : Moed houden!

Wij lezen vanmorgen uit: Johannes 16: 16-33

Vragen.

1: Waarom is de Here Jezus teruggegaan naar de hemel?

---

---

2: Wat doet Hij nu voor ons?

---

---

3: Wanneer komt Hij terug?

---

---

4: Wat bedoelt Jezus met: je verdriet zal in vreugde veranderen?

---

---

5: Na welke duidelijke taal begrijpen de leerlingen alles en wordt hun geloof versterkt?

---

---

---

# Jezus gaat en komt eens terug

Johannes 16:16-24



..... verandert ..... in .....

Maak de zin af met de letters die in de wolk staan.

Aan de opvulling van de letters kun je zien welke bij elkaar horen.

Streep de letter b weg in de onderstaande zin, wat staat er dan?

Jezuskbobbmttebbrubgbalbsbovberbwbinbar

Vul bij de cijfers de goede letters in.

	10.5.26.21.19	26.1.12	11.15.14.9.14.7		
	22.1.14	8.5.5.12	4.5	1.1.18.4.5	26.9.10.14
1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e, 6=f, 7=g, 8=h, 9=i, 10=j, 11=k, 12=l, 13=m, 14=n, 15=o, 16=p, 17=q, 18=r, 19=s, 20=t, 21=u, 22=v, 23=w, 24=x, 25=y, 26=z					

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze niet verdrietig hoeven te zijn, als Jezus niet meer in hun leven zal zijn.  
 In de hemel zal Hij aan hen blijven denken en eens zal Hij terugkomen als overwinnaar.  
 Dan zullen alle zonde en verdriet verdwenen zijn.

### Woordzoeker

Je ziet allerlei woorden die met blij zijn en blijdschap te maken hebben. Zoek ze op en streep ze door.  
 De woorden staan horizontaal en verticaal, ze staan vooruit en achterstevoren geschreven.



blijmoedig  
 gelukkig  
 levendig  
 opgeruimd  
 opgetogen  
 opgewekt  
 optimistisch  
 plezierig  
 tevreden  
 verheugd  
 vrolijk  
 zonnig

De overgebleven letters vormen een korte zin: .....

### Paspuzzel

Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze eens volmaakt gelukkig zullen zijn.  
 Je ziet zes namen van leerlingen.  
 Achter elke naam staat een korte omschrijving.  
 De namen passen allemaal in de puzzel.  
 Tel letters en vakjes en schrijf de namen op de goede plek.

- Andreas, broer van Petrus*
- Filippus, kwam uit dezelfde stad als Petrus en Andreas*
- Johannes, een leerling waar Jezus veel van hield*
- Mattias, kwam in plaats van Judas*
- Petrus, zijn naam betekent 'rots'*
- Tomas, geloofde eerst niet dat Jezus opgestaan was*



Klaar? Schrijf nu de letters in het vakje met een getal op de goede plek in het balkje

Houd je  gevuld  
met het goede nieuws  
van het evangelie, zodat  
zelfs tijdens verdrukking  
of tegenspoed, de vrede  
van God je  zal bewaken  
en ervoor zal zorgen dat  
je Zijn overwinnende  
kracht ziet.

---