

Kerkboekje Nieuwpoort



Goedemorgen jongelui! Fijn dat jullie er weer mee doen op deze zondag morgen.
Vanochtend is er een belijdenis dienst.

Wij lezen vanmorgen uit: 2 Timotheus 1:3-14

Vragen.

1: Wat is er nodig om een avocadopit te laten ontkiemen?

2: op welke manier kun je dat vergelijken met het geloof?

3: Komt God eerst naar jou of kom jij eerst tot Hem?

4: Welk Cadeau hebben wij gekregen van God?

5: Weet Jij wat je met dat cadeau kunt doen?

**Belijdenis
doen?**

**Belijden is
doen!**

In de Bijbel komen we belijdenisdoen tegen bij Johannes de Doper. Hij doopte mensen nadat zij belijdenis deden van hun zonden (Markus 1 vers 4-5). Zij die zich lieten dopen beleden daarmee dat zij geloof hechtten aan zijn verkondiging, namelijk de Messias en Zijn werk.

Wie heeft Johannes ook meer gedoopt?.....

Ben je ook gedoopt?.....

Noem eens andere namen Voor de Messias?.....

Christus belijden betekent openlijk ervoor uitkomen dat je bij Hem hoort, dat je Hem vertrouwt.

Wil je later ook belijdenis doen?.....

Belijdenis is in woord en daad ervoor uitkomen hóe goed en hóe barmhartig God (voor ons) is!

Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde.

Avondmaal

Het Woord van God.....

Doop.....

Praktijk van het dagelijks leven.....

Avondmaal.....

Praktijk van het dagelijks leven.....

In de doop zegt God drie dingen tegen ons:

Vul de onbrekende woorden in:

Belijdenis doen is: in woord en ervoor uitkomen hóe goed en hóe God (voor ons) is!

1; Ik recht op jou

2; Ik beloof jou Mijn genade

3; Ik eis van liefdesgehoorzaamheid / dankbaarheid

Hieruit volgt, dat elke gedoopte verplicht is belijdenis te God roept ons daartoe, of het kunnen of niet...

Doop vs Belijdenis

Verder zeiden onze ouders in onze doop ook drie dingen tegen God:

- wij erkennen Uw recht op ons kind
- wij geloven Uw belofte aan ons kind
- wij gehoorzamen Uw eis tot ons kind (wij beloven ons kind voor U op te voeden).

Nu je volwassen bent geworden, nemen je de verantwoordelijkheid over. Je doet belijdenis en zegt 'Amen' op de drie dingen die God ons zei en op de drie dingen die onze ouders namens ons tot God zeiden:

- ik erken Uw recht op mijn leven
- ik omhels gelovig Uw genadebelofte
- ik beloof U onvoorwaardelijk te gehoorzamen.

Dat God sluit met de gelovigen en hun kinderen.

De doop is een teken van het verbond
 Wil je later ook belijdenis doen?.....
 Wat voor belofte doet God aan een kind?.....
 Vind je de doop bij belijdenis horen?.....

Wat een rommeltje is het in deze kast, alle boeken van de bijbelboeken staan door elkaar.
 Welke boeken horen bij het Oude Testament en welke bij het Nieuwe Testament?
 Kleur de boeken van het Oude Testament geel en die van het Nieuwe Testament blauw.

