

Kerkboekje Nieuwpoort



Goedemorgen jongelui! Fijn dat jullie er weer mee doen op deze zondag morgen.

Wij lezen vanmorgen uit: Mattheus 26:14-16,20-25&Mattheus 27:3-5.

Vragen.

1: Wat liet de duivel Judas doen?

2: Was Judas in dit alles een willoze speelbal van de duivel?

3: Wat is de reactie van de joodse leiders als Judas spijt betuigt?

4: Hoe zou Jezus gereageerd hebben denk je?

5: Wat is het meest verrassende wending met Judas en Jezus?



“Degene die ik groet
met een kus...
dát is Jezus...”



Judas

Jezus zei tegen hem, Judas, verraad jij de
Menszoon met een kus?
Lucas 22:48



Jezus is
gevangen
genomen

Judas verraadt Jezus met een kus...

Zet rondjes om de 12 verschillen in de onderste plaat, kleur daarna de bovenste



Zoek de 12 verschillen puzzel



1. De gevangen-
neming van
Jezus

Het verraad

1. kleur evt. de plaatjes
2. knip de tranen uit
3. leg ze op volgorde (kijk naar de nummers)
4. doe een splitpen of een touwtje door de zwarte stip (de rode bovenop)